

# TAM TAM OMMEGANG



Weerziens



Retrouvailles



# BOUTIQUE OMMEGANG / OMMEGANGSBOETIEK

Cravate / Das OMMEGANG	12,00 €	+5,00 € port*	
Livre de / Boek van DAKOTA & Compagnons de l' / van de Ommegang « Nous en étions » / "Wij waren erbij" La / De FATAC 1964-1967 Édition française ou / of Nederlandse editie	10,00 €	+7,00 € port*	
Livre du Colonel e.r. / Boek van de Kolonel o.r. Frédéric VANDEWALLE « Odyssée et Reconquête de Stanleyville 1964. » Édition française Collection témoignage africain 459 pages, photos et cartes. (poids / gewicht 800 gr.)	10,00 €	+7,00 € port*	
Porte-écusson pour poche de veston / Wapenschild houder voor jaszak	10,00 €	+5,00 € port*	
Écusson brodé / Geborduurde wapenschild OMMEGANG (7,5 x 9,5 cm)	10,00 €	+3,00 € port*	
Pin's VÉTÉRAN / VETERAAN	3,00 €	+5,00 € port*	
Pin's OMMEGANG	3,00 €	+5,00 € port*	
Autocollant / Zelfklever OMMEGANG (par 3 pièces / per 3 stukken)	1,00 €	+3,00 € port*	

\* **Remarque:** Les frais d'expédition mentionnés ci-avant sont d'application pour la Belgique uniquement. Pour l'étranger, prière de consulter le site de la Poste belge : [www.bpost.be](http://www.bpost.be) ou, pour plus de sécurité, d'adresser un mail (voir en fin de page) au Compagnon Jacques ORBAN afin de connaître le montant exact des frais d'expédition par la Poste.

\* **Nota:** De hierboven vermelde verzendkosten zijn alleen van toepassing binnen België. Voor het buitenland gelieve de website van de Belgische Post [www.bpost.be](http://www.bpost.be) te raadplegen. Voor meer zekerheid kunt u een mail versturen (zie adres op 't einde van deze pagina) naar Compagnon Jacques ORBAN ten einde het juiste bedrag van de verzendkosten te kennen.

**Si plusieurs articles, frais de port\* limités à 7,00 € maximum.**

**In geval van verschillende artikels, portkosten\* beperkt tot maximum 7,00 €**

**Order to :** Jacques ORBAN, Tarwelaan 10, 3090 OVERIJSE  
Tel : 0477 44 68 78 ~ Mail : [jacques.orban47@gmail.com](mailto:jacques.orban47@gmail.com)

**Pay to :** BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) van / des  
Compagnons de l' / van de Ommegang ASBL / VZW



**Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons v/d Ommegang, vzw.**  
Ondernemingsn<sup>o</sup>: 414 294 720 ~ Lid van SERVIO en van de Nationale Federatie van Veteranen

**Association Belge des Vétérans et des Compagnons de l'Ommegang, asbl.**  
N<sup>o</sup> d'entreprise: 414 294 720 ~ Membre de SERVIO et de la Fédération Nationale des Vétérans

Maatschappelijke zetel / Siège social : Rue du Linchet 4 – 1435 Corbais

# TAM TAM OMMEGANG

**Nr<sup>o</sup> 204 ~ 1/2025**

CONGO & RUANDA-URUNDI 60, OMMEGANG, RED & BLACK DRAGONS 64, RED BEAN 78, GREEN BEAM, BLUE BEAM, SILVER BACK, SUNNY WINTER, GREEN STREAM, DAS, MAMBA-ARTEMIS, UNMO, WINTER LODGE, SHARP, SOUTHERN BREEZE, RESTORE HOPE, UNOSOM, MINURSO, UNAMIR, UNDP-CMAC, COLUMBUS, IFOR, UNTAES, UNSCOM, SFOR, ALBA, ALBALODGE, AFOR, KFOR, ALLIED HARVEST, ALLIED FORCE, LAOS, EUMM, AMBER/FOX, ISAF, CONCORDIA, ESSENTIAL HARVEST, AVENIR, ACTIVE ENDEAVOUR, WEST SHARK, TSUNAMI, BELBAT, MOVING STAR, BOSNIA ROAD, JOINT FALCON, SAHEL, ALTHEA, AMIS, DUTCH / BELGIAN DRAGON, ENDURING FREEDOM, UNMIK, UNMIS, UNMOGIP, UNTSO, BELUFIL, EUFOR UAV, PPM.

**Verantwoordelijke uitgever / Éditeur responsable:**  
**Compagnon Voorzitter / Président Léon DE WULF**  
**Dorpsstraat 206 / Bus 1 ~ 3078 Meerbeek**

Tam Tam Ommegang is een tweetalig tijdschrift waarin de artikels worden uitgegeven in de door de schrijvers gekozen taal. De ingezonden teksten worden onder de verantwoordelijkheid van hun opstellers gepubliceerd.

Tam Tam Ommegang est un périodique bilingue qui publie des articles dans la langue choisie par leurs auteurs. Les textes sont reproduits sous la responsabilité de leurs auteurs.

Lidgeld/Cotisation & abonnement :  
België / Belgique: 15€ — In het Buitenland / À l'étranger : 25€  
Bankrekening / Compte bancaire: BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB)  
Compagnons Ommegang te Brussel / à Bruxelles

**[www.Compagnons-Ommegang.com](http://www.Compagnons-Ommegang.com)**

**[Administration@Compagnons-Ommegang.com](mailto:Administration@Compagnons-Ommegang.com)**



## SOMMAIRE / INHOUDSTAFEL ~ TTO 204

- 3 Grand Conseil / Grote Raad Ommegang
- 4 Le Mot du Président / Het Woord van de Voorzitter
- 5 IN MEMORIAM Compagnon Édouard DINANT par le / door Compagnon Michel DE HASQUE
- 6 IN MEMORIAM Compagnon Fernand BOEVE par le / door Compagnon Guy BRUNEEL
- 7 Porte-drapeau: Appel à candidatures / Vaandeldrager: Oproep naar candidatures
- 8 Nouvelles de nos Membres / Nieuws van onze Leden par le / door Compagnon Guy BRUNEEL
- 9 Invitation Assemblé Générale 2025
- 11 Formulaire d'inscription Assemblée Générale 2025
- 12 Inschrijvingsformulier Algemene Vergadering 2025
- 13 Uitnodiging Algemene Vergadering 2025
- 15 "Mislukking in Bukavu" (1<sup>ste</sup> deel) par le / door Compagnon Jean-Pierre SONCK
- 22 ERRATUM TTO 202 & 203 par le / door Compagnon Freddy VANDER LINDEN
- 23 Uitnodiging en inschrijvingsformulier 9<sup>de</sup> BBQ Ommegang
- 24 Invitation et formulaire d'inscription 9<sup>e</sup> BBQ Ommegang
- 25 « L'échec de l'opération Watch Chain » / "Het mislukken van de operatie Watch Chain" (6<sup>ème</sup> partie / 6<sup>de</sup> deel) par le / door Compagnon Jean-Pierre SONCK
- 33 Agenda 2025 des / van de Compagnons
- 34 « La Guerre de Corée » / "De Koreaanse Oorlog" (3<sup>ème</sup> partie / 3<sup>de</sup> deel) par IV-INIG / door IV-NIOOO



Cover 1 : "Mislukking in Bukavu" ~ Retrouvailles / Weerziens 2024

Cover 2 : Boutique Ommegang / Ommegangsboetik

Cover 3 : Photos Retrouvailles / Foto's Weerziens 2024 (apéritif et repas de corps / aperitief en korpsmaltijd)

Cover 4 : Photos Retrouvailles / Foto's Weerziens 2024 (projection du / vertoning film « Ops SUD »)



NATIONALE FEDERATIE VAN VETERANEN (NFV) FÉDÉRATION NATIONALE DES VÉTÉRANS (FNV)					ANDERE VERENIGINGEN MET KONGO VERBONDEN AUTRES ASSOCIATIONS LIÉES AU CONGO		
							
FratChA	ANPCV	NVBHBO FNCBOH	KFMB FRME	VMTS CCTM	BVVCO ABVCO	KKOOAV CRAOCA	URFRACOL

### Nationale Federatie van Veteranen (NFV) / Fédération Nationale des Vétérans (FNV)

- Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais (FratChA),
- Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring (ANPCV),
- Nationale Verbroedering van de Blauw Helmen en Humanitaire Operaties (NVBHBO) / Fraternelle Nationale des Casques Bleus et Opérations Humanitaires (FNCBOH),
- Koninklijke Federatie van Militairen in het Buitenland (KFMB) / Fédération Royale des Militaires à l'Étranger (FRME),
- Vriendenkring Militaire Technische Samenwerking (VMTS) / Cercle de la Coopération Technique Militaire (CCTM),
- Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang (BVVCO) / « OMMEGANG » / Association Belge des Vétérans et des Compagnons de l'Ommegang (ABVCO).

### Andere verenigingen met Kongo verbonden / Autres associations liées au Congo

- Koninklijke Kring der Oud-Officieren van de Afrikaanse Veldtochten (KKOOAV) / Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d'Afrique (CRAOCA),
- Union Royale des Fraternelles Coloniales (URFRACOL).

## Grand Conseil « OMMEGANG » Grote Raad

Organe d'Administration BestuursOrgaan		<b>Président / Voorzitter</b> <b>Compagnon Léon DE WULF</b> Dorpsstraat 206 / Bus 1 ~ 3078 Meerbeek	Tel: 0475 333 326 <a href="mailto:leon.de.wulf@telenet.be">leon.de.wulf@telenet.be</a>
		<b>Vice-Président / Vicevoorzitter</b> <b>Compagnon Luc MARCHAL</b> Rue du Linchet 4 ~ 1435 Corbais	Tel: 010 65 73 57 <a href="mailto:lmarchal@skynet.be">lmarchal@skynet.be</a>
		<b>Secrétaire / Secretaris</b> <b>Compagnon Guy BRUNEEL</b> Groot-Brittanniëlaan 23 ~ 9000 Gent	Tel: 0475 824 156 <a href="mailto:guy.bruneel@gmail.com">guy.bruneel@gmail.com</a>
		<b>Trésorier / Penningmeester</b> <b>Compagnon Didier WILLAERT</b> Clos des Cerisiers / Kerselarengaard 53 ~ 7850 Enghien / Edingen	Tel: 0477 534 939 <a href="mailto:didier.willaert@outlook.fr">didier.willaert@outlook.fr</a>
		<b>Administrateur / Beheerder</b> <b>Compagnon Pascal LAUREYS</b> Rue des Limonadiers 9 ~ 4280 Avin	Tel: 0476 832 139 <a href="mailto:pasc.laureys@gmail.com">pasc.laureys@gmail.com</a>
Comité Directeur DirectieComité		<b>Compagnon Jean BRUYÈRE</b> Leopold van Tyghemlaan 4 ~ 8400 Ostende	Tel: 0476 70 39 56 <a href="mailto:jeanbruyere47@gmail.com">jeanbruyere47@gmail.com</a>
		<b>Compagnon Michel DE HASQUE</b> Rue de la Station de / Stationsstraat van Woluwe 50 ~ 1200 Bruxelles / Brussel <i>Porte-drapeau a.i. / Vaandrig a.i.</i>	Tel: 0475 74 36 62 <a href="mailto:dehasquemichel@skynet.be">dehasquemichel@skynet.be</a>
		<b>Compagnon Michel NEYT</b> Boulevard des Invalides / Invalidenlaan 171/9 ~ 1160 Bruxelles / Brussel <i>Public Relations</i>	Tel: 0495 28 27 62 <a href="mailto:michel.neyt@brutele.be">michel.neyt@brutele.be</a>
		<b>Compagnon Jacques ORBAN</b> Tarwelaan 10 ~ 3090 Overijse <i>Boutique &amp; Logistique / Boetiek &amp; Logistiek</i>	Tel: 0477 44 68 78 <a href="mailto:jacques.orban47@gmail.com">jacques.orban47@gmail.com</a>
		<b>Compagnon Freddy VANDER LINDEN</b> Rue du Sans-Fond 21 ~ 7090 Braine-le-Comte <i>Tam Tam Ommegang &amp; Internet site</i>	Tel: 0476 64 72 09 <a href="mailto:freddy.vanderlinden@skynet.be">freddy.vanderlinden@skynet.be</a>
Conseillers Raadgevers		<b>Compagnon Norbert DE LOECKER</b> Vinkenboslaan 7 ~ 2960 Sint-Job-In-'t-Goor <i>Traducteur / Vertaler</i>	Tel: 0494 25 22 25 <a href="mailto:norbertdeloecker@skynet.be">norbertdeloecker@skynet.be</a>
		<b>Compagnon Jean-Pierre SONCK</b> Avenue Winston Churchill / Winston Churchilllaan 176 ~ 1180 Bruxelles / Brussel <i>Conseiller historique / Historische adviseur</i>	Tel: 02 345 89 93 <a href="mailto:sonckjp@yahoo.fr">sonckjp@yahoo.fr</a>

## Het Woord van de Voorzitter

Beste Compagnons,

In welke bizarre tijden leven wij nu toch. De Amerikaanse President Trump blijkt nu resoluut de kant van Rusland te kiezen voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne en Europa wordt ongerust. Maar Europa is verdeeld en sommige regimes zoeken geprivilegieerde contacten met Rusland hoewel ze deel uitmaken van de NAVO en dan is het nogmaals de vraag wat de NAVO nog kan gezien meerdere NAVO landen al jaren geen correcte bijdragen meer leveren ?

Eindelijk dan toch een Federale regering met een Vlaams nationalist als Eerste Minister in ons land met een immense staatsschuld maar de goed bedoelde plannen om te saneren blijven op groot verzet rekenen en we worden opnieuw geplaagd door stakingen en betogingen en dit naast een immens gevoel van onveiligheid te wijten aan de drugs criminaliteit die maar niet onder controle te krijgen blijkt..!

Daarenboven worden meerdere streken op alle continenten geteisterd door een ontketende natuur gepaard gaande met overstromingen, orkanen en hevige niet te stoppen branden waarbij zoveel mensen have en goed verliezen....!

Mogen we hopen dat er nu eindelijk vrede mogelijk is in het conflict tussen Israël en de Palestijnen na dit eerste bestand waarbij eindelijk onschuldige gegijzelde mensen terug naar hun familie mogen en anderzijds gevangenen vrijgelaten worden of barst de hel opnieuw los ? Tekenend voor de macht en het gezag van onze wereld leiders...!

In deze TTO 204 kunt u een overzicht vinden van onze geplande activiteiten voor dit nieuwe jaar 2025 met de verschillende ceremonies aan dewelke wij deel nemen maar ook aan onze bijeenkomsten zoals onze jaarlijkse Algemene Vergadering in de Prins Albert Club, onze jaarlijkse BBQ in Peutie en onze jaarlijkse Dag des Weerziens eveneens in de Prins Albert Club.

Met mijn welgemeende en collegiale groeten,

**Léon DE WULF**  
Compagnon Voorzitter



## Le Mot du Président

Chers Compagnons,

Dans quelle époque bizarre vivons-nous aujourd'hui ? Le président américain Trump semble désormais se ranger résolument du côté de la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et l'Europe s'inquiète. Mais l'Europe est divisée et certains régimes recherchent des contacts privilégiés avec la Russie alors qu'ils font partie de l'OTAN et la question est alors encore une fois de savoir ce que l'OTAN peut encore faire étant donné que plusieurs pays de l'OTAN n'ont pas apporté de contributions appropriées depuis des années ?

Enfin un gouvernement fédéral avec un nationaliste flamand comme Premier ministre dans notre pays avec une immense dette nationale, mais les plans de restructuration bien intentionnés continuent de compter sur une grande résistance et nous sommes à nouveau en proie à des grèves et des manifestations, et cela en plus d'un immense sentiment d'insécurité dû à la criminalité liée à la drogue qui ne peut tout simplement pas être contrôlée..!

De plus, plusieurs régions sur tous les continents sont ravagées par une nature déchaînée accompagnée d'inondations, d'ouragans et d'incendies féroces et imparables dans lesquels tant de personnes perdent leurs biens.... !

Peut-on espérer que la paix sera enfin possible dans le conflit entre Israël et les Palestiniens après cette première trêve, au cours de laquelle les otages innocents sont enfin autorisés à retourner dans leurs familles et de l'autre côté les prisonniers sont libérés ou l'enfer se déchaînera-t-il à nouveau ? Typique de la puissance et de l'autorité de nos dirigeants mondiaux... !

Dans ce TTO 204 vous pouvez retrouver un aperçu de nos activités prévues pour cette nouvelle année 2025 avec les différentes cérémonies auxquelles nous participons mais aussi à nos rencontres telles que notre Assemblée Générale annuelle au Club Prince Albert, notre BBQ annuel à Peutie et notre Journée annuelle de Réunion également au Club Prince Albert.

Avec mes salutations sincères et collégiales,

**Léon DE WULF**  
Compagnon Président

# IN MEMORIAM

Le Grand Conseil des Compagnons de l'Ommegang a le pénible devoir de vous annoncer le décès du

De Grote Raad van de Compagnons van de Ommegang heeft de droevige plicht het overlijden te melden van

## Compagnon Édouard DINANT

- Vétéran Compagnie de Marche 2Cy Congo 1960
- Volontaire 1Choc (Denard) Congo 1965



- Veteraan Mars Compagnie 2Cy Congo 1960
- Vrijwilliger 1Choc (Denard) Congo 1965



Né le  
11 septembre 1942  
Décédé le 2 janvier 2025



Geboren op  
11 september 1942  
Overleden op 2 januari 2025

Le Compagnon a été élève marin à bord du navire école Mercator, il est intervenu lors de l'indépendance du Congo en 1960 comme volontaire OTAN du 2<sup>ème</sup> Cyclistes au sein d'une Compagnie de Marche, il rejoint le 1<sup>er</sup> Choc du 6<sup>ème</sup> Cdo de Denard en avril 1965 avec lequel il participe à la libérations des sœurs de Buta fin juin 1965.

Breveté capitaine, il navigue plusieurs années en mer Méditerranée pour différents sponsors.

Par la suite il est responsable des « sports extrêmes » au Durbuy Adventure.

De Companion was een leerling-matrozen aan boord van het opleidingsschip Mercator, hij kwam tussenbeide tijdens de onafhankelijkheid van Congo in 1960 als NAVO-vrijwilliger van de 2<sup>de</sup> Wielrijders binnen een Mars Compagnie, in april 1965 sloot hij zich aan bij de 1<sup>ste</sup> Choc van het 6<sup>de</sup> Cdo van Denard, waarmee hij eind juni 1965 deelnam aan de bevrijding van de zusters van Buta.

Als gediplomeerd kapitein voer hij jarenlang in de Middellandse Zee voor verschillende sponsoren.

Later was hij verantwoordelijk voor de "extreme sporten" bij Durbuy Adventure.

Compagnon Michel DE HASQUE

Les Compagnons de l'Ommegang présentent à sa Famille leurs sincères condoléances et s'associent à sa peine.



De Compagnons bieden aan de Familie hun oprechte blijken van innige deelneming aan.



# IN MEMORIAM

De Grote Raad van de Compagnons van de Ommegang heeft de droevige plicht het overlijden te melden van

Le Grand Conseil des Compagnons de l'Ommegang a le pénible devoir de vous annoncer le décès du

## Compagnon Fernand BOEVE

**Veteraan van de 5<sup>de</sup>  
Gemechaniseerde Brigade  
(Ommegang)**



Titularis van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang, is lid van onze vereniging sinds haar oprichting in 1974

*Geboren te Oostende op 27 mei 1935  
Overleden te Sankt Leon-Rot (Duitsland)  
op 15 januari 2025*

**Vétérán de la 5<sup>e</sup> Brigade  
Mécanisée  
(Ommegang)**



Titulaire de la Médaille de la Reconnaissance de l'Ommegang, est membre de notre association depuis sa création en 1974.

*Né à Ostende le 27 mai 1935  
Décédé à Sankt Leon-Rot (Allemagne) le  
15 janvier 2025*

Compagnon Fernand BOEVE is niet meer, hij maakte zijn laatste sprong op 15 januari 2025. Fernand was, ondanks het feit dat hij lid was van het eerste uur, weinig bekend bij de leden van de Ommegang omdat hij jarenlang dienst had op het HQ AMF(L) in HEILDEMBERG (D).

Hij was echter wel aanwezig op de oprichtingsvergadering van de vereniging op 29 november 1970 in WEIDEN.

Op de Algemene Vergadering van 21 november 1971 stelde hij zich kandidaat voor een zetel in het comité en werd hij toegejuicht door een groot aantal Compagnons. Zes kandidaten stelden zich kandidaat voor de post van "Public Relations" en hij werd verkozen met 16 stemmen voor, terwijl de andere kandidaten 3, 3, 1, 1, 1 stemmen kregen, wat de reputatie van Fernand aantoont. Hij heeft het

Le Compagnon Fernand BOEVE n'est plus, il a effectué son dernier saut le 15 janvier 2025. Fernand, malgré le fait qu'il était un membre de la première heure, il était peu connu par les membres de l'Ommegang étant donné que durant de nombreuses années il était en service HQ AMF(L) à HEILDEMBERG (D).

Il était pourtant présent lors de l'assemblée de création de l'association le 29 novembre 1970 à WEIDEN.

Lors de l'Assemblée Générale du 21 novembre 1971, il s'est proposé pour siéger au sein du comité et a été plébiscité par un grand nombre de Compagnons. Six candidats postulaient le poste de « Relations publiques » ; il a été élu avec 16 voix de préférences alors que les autres postulants obtenaient 3, 3, 1, 1, 1 voix, ce qui montre la notoriété de Fernand.

comité verlaten toen hij naar HEIDELBERG werd gedetacheerd.

Gedurende zijn hele carrière als onderofficier toonde hij altijd grote efficiëntie en werd hij zeer gewaardeerd door het personeel waarmee hij werkte.

In 1960 sprong hij met de 1Para naar LULUABOURG.

Hij vervoegde wat later de Ommegang zou worden op 20 september 1964. Hij was de chauffeur van Kolonel LIEGEOIS van KINDU naar KALIMA waar hij gewond raakte door een vriendschappelijke kogel.

Hij voegde zich niettemin bij LUBUTU en was de piloot van Kolonel VANDEWALLE naar STANLEYSTAD.

Een anekdote: rond 9.00 uur, toen de colonne STANLEYSTAD binnenreed en zich bij de Para's voegde die die ochtend gesprongen waren, toen de colonne de verdedigingsposities passeerde, riep een van de Para's "Het is de BOEVE", nog een bewijs van zijn beruchtheid.



Il a quitté le comité lorsqu'il a été affecté à HEIDELBERG.

Durant toute sa carrière de Sous-Officier, il a toujours fait preuve d'une grande efficacité et était très apprécié par le personnel avec qui il était en fonction.

Il a sauté sur LULUABOURG avec le 1Para en 1960.

Il a rejoint ce qui allait devenir l'Ommegang le 20 septembre 1964. Il a été le chauffeur du Colonel LIEGEOIS de KINDU à KALIMA où il a été blessé par une balle amie.

Il a néanmoins rejoint LUBUTU et a été le pilote jusqu'à STANLEYVILLE du Colonel VANDEWALLE.

Une anecdote: vers 9Hr00, lorsque la colonne est entrée dans STANLEYVILLE et a rejoint les Paras qui avaient sauté le matin même, lorsque la colonne est passée aux positions de défense, un des paras s'est écrié « C'est le BOEVE » ; encore une preuve de sa notoriété.

Compagnon Guy BRUNEEL

De Compagnons bieden aan de Familie hun oprechte blijken van innige deelneming aan.



Les Compagnons de l'Ommegang présentent à sa Famille leurs sincères condoléances et s'associent à sa peine.

## Appel à candidatures

La fonction de porte-drapeau est actuellement vacante au sein de notre association et est ouverte à tout membre. Elle requiert une dizaine de sorties par an (indemnités prévues).

Demandes de renseignements et candidatures à adresser au Compagnon Président :  
leon.de.wulf@telenet.be

## Oproep naar kandidaturen

De functie van vaandeldrager staat nu vacant binnen onze vereniging en staat open voor ieder lid. Het vereist ongeveer tien uitstapjes per jaar (compensatie word verstrekt).

Informatieverzoeken en kandidaturen per email verstuurd worden naar de Compagnon Voorzitter :  
leon.de.wulf@telenet.be





## Nieuws van onze leden / Nouvelles de nos membres

Lijst afgesloten op / Liste arrêtée le 24/02/2025

### Nieuwe leden / Nouveaux membres

Naam / Nom	Adres / Adresse Email - Tel	Operaties / Opérations Peters / Parrains
<b>Marc ZEGGERS</b> Membre effectif N° 2501	Ruelle Lenoir 3 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES (Les Bons Villers) 0494/867881 ~ MarcZeggars@hotmail.com	RED BEAN

### Wijzigingen / Modifications

Naam / Nom	Inlichting / Renseignement
<b>Christian HOORNAERT</b>	48 Grande rue ~ 55600 BREUX ~ France
<b>Léon DE WULF</b>	Dorpsstraat 206 / Bus 1 ~ 3078 MEERBEEK (Kortenberg)

### TTO retourné à l'expéditeur / TTO terug naar afzender

Naam / Nom	Adres / Adresse	Opmerking / Remarque
Christian DELATTRE	Gasthuisstraat 40 ~ 1745 OPWIJK	"ontvangt niet / niet meer op het aangegeven adres"

### Overleden leden / Membres décédés

Nicole ALENUS († 14/03/2023) ~ Jacky MAGOTTEAUX († 14/03/2024)  
Louis SPINETTE († 12/11/2024) ~ Édouard DINANT († 2/01/2025) ~ Fernand BOEVE († 15/01/2025)

Het bestuur en de leden betuigen hun innige deelneming aan de familie bij het zware verlies dat hen treft.



Le comité et les membres présentent aux familles leurs condoléances les plus sincères et s'associent à la douleur qui est la leur.

### Aftredende leden / Membres démissionnaires

Guillaume « Guy » WAEGHENAERE ~ Andrée BASTIN ~ Alain AUQUIER ~ Édouard ROSES

<b>Secretaris Secrétaire</b>	Compagnon <b>Guy BRUNEEL</b> Groot-Brittanniëlaan 23 9000 GENT	Tel 0475/824156 guy.bruneel@gmail.com
----------------------------------	--	--

#### Helpt de secretaris

#### **Graag Schriftelijk !**

- Meldt hem schriftelijk iedere wijziging in uw administratieve toestand: adreswijziging of affectatie, promotie, enz.
- Iedere inlichting tot het terugvinden van uit het oog verloren leden is welkom. (zie het rubriek "TTO terug naar afzender")



#### Aidez le secrétaire

#### **De Préférence par écrit !**

- Communiquez-lui tout changement dans votre situation administrative (changement d'adresse ou d'affectation, promotion, etc...)
- Tout renseignement permettant de retrouver les membres perdus de vue est le bienvenu. (voir la rubrique "TTO retournés à l'expéditeur")



# Association belge des Vétérans et des Compagnons de l'Ommegang ASBL

Siège social : rue du Linchet, 4

1435 CORBAIS

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025

### Invitation

Cher Compagnon,

Vous êtes invité à participer à l'Assemblée Générale statutaire de l'ASBL « Association belge des Vétérans et des Compagnons de l'Ommegang » qui se tiendra le **mardi 27 mai 2025** au « Club Prince Albert », rue des Petits Carmes 20 à 1000 BRUXELLES.

#### PROGRAMME DE LA JOURNÉE

- 1030Hr : Accueil + café au bar « Wasteels ».
- 1100Hr : Assemblée Générale à la salle « Madou B ».
- 1200Hr : Apéritif au bar « Wasteels ».
- 1300Hr : Toast au Roi + repas + café à la salle « Rotonde ».

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

##### 1. ORDRE DU JOUR

- a. Introduction par le Compagnon président.
- b. Remise de la Médaille de la Reconnaissance de l'Ommegang aux ayants droits présents (voir Point 6 ci-après).
- c. Approbation du PV de l'AG statutaire 2024 (voir TTO 201).
- d. Rapport du trésorier et décharge de la gestion aux administrateurs.
- e. Rapport du secrétaire.
- f. Organe d'Administration - Comité Directeur.
- g. Situation des membres.
- h. Tam Tam Ommegang.
- i. Site internet.
- j. Cotisation 2026.
- k. Divers.

2. INSCRIPTION : Au moyen du formulaire d'inscription ci-joint. Le formulaire rempli et signé est à retourner **avant le samedi 17 mai 2025** au Compagnon Didier WILLAERT, Didier.Willaert@Outlook.fr, ou Clos des Cerisiers 53 à 7850 ENGHIEN. Votre inscription sera enregistrée après réception du formulaire d'inscription et de votre paiement (voir Point 4 ci-après).

3. PROCURATION : Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée Générale, il vous est demandé de le signaler en remplissant la rubrique "PROCURATION" du formulaire-réponse.

#### 4. PARTICIPATION AUX FRAIS : 50 € /personne.

Le café (accueil), l'apéritif, le toast au Roi, le menu 3 services, le vin, les eaux et le café sont inclus dans ce prix. Les consommations supplémentaires seront payées au comptant.

Il vous est demandé de verser votre participation **avant le samedi 17 mai 2025** au compte bancaire : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB). Vous mentionnez dans la communication « AG : », votre nom et le nombre de repas.

#### 5. COTISATION 2025

Pour rappel : seuls les Compagnons en règle de cotisation peuvent voter à l'AG.

#### 6. MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE DE L'OMMEGANG

A droit à recevoir la médaille en 2025:

- pour assiduité (25 ans de membership): **Walter MERTENS, Marc CARLIER, Jacky FRANSEN et Patrick HOESSELS.**
- pour services rendus: **Didier WILLAERT et Pascal LAUREYS.**

#### 7. ORGANE D'ADMINISTRATION - COMITÉ DIRECTEUR

Il n'y a pas de renouvellement de mandat au sein de l'**Organe d'administration** ; le mandat du Compagnon **Jean BRUYÈRE**, membre du **Comité Directeur**, vient à expiration en 2025 ; rééligible, il se représente aux suffrages de l'assemblée pour un mandat de trois ans.

Les candidatures à un mandat au sein du **Comité Directeur**, accompagnées des éléments de motivation des candidats à collaborer au profit de notre association, sont à introduire auprès du secrétaire avant le **18 mai 2025**.

#### 8. INSCRIPTION D'UN POINT A L'ORDRE DU JOUR

Le Compagnon qui souhaite faire inscrire un point à l'ordre du jour est prié de l'exposer par écrit (à joindre au formulaire d'inscription).

Il ne pourra être répondu aux questions, non formulées à l'avance, qui nécessitent une recherche préalable.

#### 9. DIVERS

- Tenue : notre Association souhaite la tenue de ville avec cravate et veston au Club Prince Albert. Les blue-jeans sont interdits.
- Les Compagnons titulaires de la Médaille de la Reconnaissance de l'Ommegang sont invités à la porter.
- ATTENTION ! Prenez vos dispositions car les places de parking sont rares dans les installations du Club Prince Albert. Le parking payant le plus proche (Porte de Namur) est situé à 300 m.
- BOUTIQUE OMMEGANG : exclusivement par prépaiement SANS frais de port – communication « AG » + détail de la commande. Le Compagnon Jacques ORBAN vous apportera la commande sur place.

Recevez, cher Compagnon, nos cordiales salutations.

Le président  
Léon DE WULF

Le secrétaire  
Guy BRUNEEL

# Assemblée Générale du mardi 27 mai 2025

## FORMULAIRE D'INSCRIPTION à renvoyer AVANT le samedi 17 mai 2025



au Compagnon Didier WILLAERT,  
Didier.Willaert@Outlook.fr, ou  
Clos des Cerisiers 53 à 7850 ENGHEN

Je soussigné : ..... (NOM et Prénom)

Habitant : .....

.....

### 1. PARTICIPATION

J'assisterai <sup>(1)</sup> / Je **N'**assisterai **PAS** <sup>(1)</sup> à l'Assemblée générale du mardi 27 mai 2025.

Je serai accompagné de (NOM et prénom) : .....

.....

### 2. PROCURATION

Je ne puis assister à l'Assemblée générale.

Je donne procuration au Compagnon (NOM et prénom) <sup>(2)</sup> .....

.....

### 3. PAIEMENT

Je verse au compte bancaire BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) des "Compagnons de l'Ommegang" à BRUXELLES, le montant de :

..... x 50 € = ..... €

Don éventuel : ..... €

**Total : ..... €,**

avec la communication :

« AG », le nom et le nombre de repas.

.....  
(Date)

.....  
(Signature)

<sup>(1)</sup> Barrer la mention superflue.

<sup>(2)</sup> Etant donné qu'un membre ( disposant du droit de vote ) présent à l'AG ne peut disposer que d'une seule procuration à son nom, il vous est demandé en cas de non participation à l'AG de renvoyer le formulaire de procuration dûment complété mais sans indiquer de nom sur la ligne « donne procuration au ».





# Algemene Vergadering op dinsdag 27 mei 2025

## INSCHRIJVINGSFORMULIER terug te zenden VÓÓR zaterdag 17 mei 2025



aan Compagnon Didier WILLAERT,  
Didier.Willaert@Outlook.fr, of  
Kerselarengaard 53 te 7850 EDINGEN

Ik ondergetekende : .....(NAAM en Voornaam)

Wonende : .....

.....

### 1. DEELNAME

Ik zal deelnemen<sup>(1)</sup> / Ik zal **NIET** deelnemen<sup>(1)</sup> aan de Algemene vergadering op dinsdag 27 mei 2025.

Ik zal vergezeld zijn van (NAAM en voornaam) : .....

.....

### 2. VOLMACHT

Ik kan niet deelnemen aan de Algemene vergadering.

Ik geef volmacht aan Compagnon (NAAM en voornaam)<sup>(2)</sup> .....

.....

### 3. BETALING

Ik stort op bankrekening BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) van "Compagnons van de Ommegang" te BRUSSEL, het bedrag van :

..... x 50 € = ..... €

Eventuele gift : ..... €

**Totaal : ..... €,**

met de mededeling:

"AV", de naam en aantal maaltijden.

.....  
(Datum)

.....  
(Handtekening)

<sup>(1)</sup> Schrappen wat niet past.

<sup>(2)</sup> Een lid (met stemrecht) aanwezig op de Algemene Vergadering mag slechts over één volmacht op naam beschikken. Daarom wordt u gevraagd om, in geval van niet deelname aan de Vergadering, uw formulier voor volmacht ingevuld terug te sturen zonder vermelding van de naam op de lijn "geeft volmacht aan".



# Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang VZW

Sociale zetel : rue du Linchet, 4

1435 CORBAIS

## ALGEMENE VERGADERING 2025

### Uitnodiging

Beste Compagnon,

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene Vergadering van de VZW "Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang" die zal plaatsvinden op **dinsdag 27 mei 2025** in de "Prins Albertclub", Karmelietenstraat 20 te 1000 BRUSSEL.

#### DAGPROGRAMMA

- 1030Hr : Ontvangst + koffie in de bar "Wasteels".
- 1100Hr : Algemene Vergadering in de zaal "Madou B".
- 1200Hr : Aperitief in de bar "Wasteels".
- 1300Hr : Toast aan de Koning + maaltijd + koffie in de zaal "Rotonde".

#### ALGEMENE VERGADERING

##### 1. DAGORDE

- a. Inleiding door de Compagnon voorzitter.
- b. Overhandiging van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang aan de aanwezige rechthebbenden (zie punt 6 hieronder).
- c. Goedkeuring verslag van de statutaire AV 2024 (zie TTO 201).
- d. Verslag van de penningmeester en kwijting van de beheerders.
- e. Verslag van de secretaris.
- f. BestuursOrgaan - DirectieComité.
- g. Situatie van de leden.
- h. Tam Tam Ommegang.
- i. Internetsite.
- j. Lidgeld 2026.
- k. Allerlei.

2. INSCHRIJVINGEN : Door middel van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier. Het ingevuld en ondertekend formulier moet teruggestuurd worden **voor zaterdag 17 mei 2025** naar Compagnon Didier WILLAERT, Didier.Willaert@Outlook.fr, of Kerselarengaard 53 te 7850 EDINGEN. U bent slechts ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsformulier en van uw betaling (zie punt 4 hieronder).

3. VOLMACHT : Indien u in de onmogelijkheid verkeert om de Algemene vergadering bij te wonen, gelieve dit te laten weten door het invullen van de rubriek "VOLMACHT" op het antwoordformulier.

#### 4. DEELNAME IN DE KOSTEN : 50 € /persoon.

Koffie (ontvangst), aperitief, toast aan de Koning, 3-gangen menu, wijn, waters en koffie inbegrepen in deze prijs. Supplementaire dranken zullen contant betaald worden.

Er wordt gevraagd uw deelname te storten **vóór zaterdag 17 mei 2025** op rekeningnummer : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB). U vermeldt in mededeling de "AV:", uw naam en aantal maaltijden.

#### 5. LIDGELD 2025

Ter herinnering : alleen de Compagnons die hun lidgeld betaald hebben beschikken over stemrecht tijdens de AV.

#### 6. ERKENTELIJKHEISMEDAILLE VAN DE OMMEGANG

Is in de voorwaarde om de medaille te ontvangen in 2025:

- Voor trouw (25 jaren membership) : **Walter MERTENS, Marc CARLIER, Jacky FRANSEN en Patrick HOESSELS.**
- Voor bewezen diensten : **Didier WILLAERT en Pascal LAUREYS.**

#### 7. BESTUURSORGAAN - DIRECTIECOMITÉ

Er is geen vernieuwing van mandaten binnen het **BestuursOrgaan** ; het mandaat van de Compagnon **Jean BRUYÈRE**, lid van de **DirectieComité**, vervalt in 2025. Hij is herverkiesbaar en is kandidaat voor een nieuwe ambtstermijn van drie jaren.

De kandidaatstellingen voor een mandaat binnen de **DirectieComité**, vergezeld van de motivatie van de kandidaten voor hun samenwerking ten behoeve van onze vereniging, moeten **vóór 18 mei 2025** bij de secretaris worden ingediend.

#### 8. INSCHRIJVING VAN EEN PUNT OP DE DAGORDE

De Compagnon, die een punt wenst in te schrijven op de dagorde, moet dit schriftelijk doen (bij te voegen bij het inschrijvingsformulier).

De vragen die een studie of documentatie vereisen, zullen niet beantwoord worden indien ze niet op voorhand werden geformuleerd.

#### 9. ALLERLEI

- Kledij : onze Vereniging wenst het dragen van stadskledij met das en vest in het Prins Albertclub. Blue-jeans zijn niet toegelaten.
- De Compagnons, titularis van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang, zullen deze dragen.
- LET OP ! Er is weinig parkeerplaats beschikbaar in de Prins Albertclub. De dichtstbijgelegen betalende parking "Naamse Poort" bevindt zich op 300 m.
- OMMEGANGSBOETIEK : uitsluitend na vooruitbetaling ZONDER verzendkosten - communicatie "AV" + besteldetails. De Compagnon Jacques ORBAN zal u ter plaatste de bestelling brengen.

Aanvaard, beste Compagnon, onze vriendschappelijke groeten.

De voorzitter  
Léon DE WULF

De secretaris  
Guy BRUNEEL



# MISLUKKING IN BUKAVU

(publié en français dans les  
TTO's n° 172 et 173)

Door Compagnon  
Jean-Pierre SONCK

1<sup>ste</sup> deel



Vertaling: Compagnon Norbert DE LOECKER

## Vorbereiding voor de operatie door Nicolas Olenga

Het eerste nummer van de krant "Le Martyr" wordt gepubliceerd een weinig na de bezetting van Stanleystad door de Simba. Het gevechtsorgaan van het "Conseil National de Libération" (CNL) heeft als devies "La Patrie ou la Mort". Het werd gedrukt door een Belgisch technicus op de persen van de "La Gazette" waarvan de drukkerij in beslag werd genomen door de nieuwe autoriteiten in Stanleystad. Zijn hoofdredacteur noemt Jérôme Salumu Betuwa. Op de eerste bladzijde brengt een artikel hulde aan de "Armée Populaire de Libération" waarvan Luitenant-generaal Olenga, oud-onderofficier van de Force Publique, de commandant is.

Terwijl Nicolas Olenga de inventaris opmaakt van het materieel en de wapens buitgemaakt in het Ketele kamp, verlaat Gaston Soumialot Albertstad langs de baan naar Stanleystad waar hem nieuwe functies roepen. De voorzitter van de Sectie Oost van het CNL werd benoemd tot minister van Nationale Defensie in de regering van de Volksrepubliek Congo in vorming. Op hetzelfde ogenblik vervolgt de 1<sup>ste</sup> Brigade van het "Armée Populaire de Libération" zijn weg naar

het objectief door generaal Olenga aangeduid: de investering van Bukavu, hoofdstad van de Kivu.

Deze brigade, bevolen door Luitenant-kolonel Théodore Nguba bestaat uit stoottroepen, Nyoka (slang)-bezettingstroepen en uit Kifakio, "straatvegers" belast met executies bij de bezetting van een localiteit.

De "Ops Bukavu" kolonne is vergezeld door tovenaars belast met het geven van het "magisch bad" voor het gevecht op basis van hennep. Nicolas Olenga heeft er voor gezorgd verzekerd te kunnen zijn van hun diensten. Zonder hen zou geen enkele rebel van de revolutionaire strijdkrachten het gewaagd hebben ten strijde te trekken enkel met een machete, een lans of een boog en pijlen tegen soldaten gewapend met een geweer en er zou ook nooit een binding lukken tussen clans van rivaliserende stammen. Elke Simba is door een tovenaars gedoopt. Hij gelooft sterk in Dawa en aan de magische drank op basis van hennep. De talrijke en gevarieerde fetisjen verzekeren hen onoverwinnelijkheid dank zij de magische materie waaruit ze bestaan : vingernagels, bloed, haren, gedroogde penissen, enz.

Tijdens hun vordering langs de baan van

Shabunda veroveren de stoottroepen van Het Bevrijdingsvolksleger talrijke dorpen en mijnposten waarvan de bewaking toevertrouwd is aan een klein garnizoen van de Simba. Een Europeaan slaagt erin te ontsnappen uit een mijnpost en Bukavu te bereiken die vertelt dat het voldoende was om twee vrachtwagens vol te laden met een dertigtal Simba om het ANC op de vlucht te jagen. Hij voegt eraan toe : “De rebellen hebben onmiddellijk ter plaatse 300 jongeren van 12 tot 15 jaar gerekruteerd die ze bewapend hebben met wapens buitgemaakt in de stocks van de administratie. Die jongeren begonnen in alle richtingen te vuren en hebben Congolezen aangehouden, aangeduid op wraakzucht van het volk door de voorzitter van de lokale sectie van het “Mouvement National Congolais-Lumumba” (MNC/L). Enkelen werden op staande voet geëxecuteerd. De Europeanen van de post werden bij hen thuis geblokkeerd met “verbod het huis te verlaten”.

Na de dorpen, die ze op hun weg tegenkwamen, geplunderd te hebben bezetten de rebellen op 09 augustus 1964 Kingulube. Ze mobiliseren onmiddellijk vrijwilligers die door een tovenaars worden gedoopt alvorens toe te treden tot het volksleger. De Simba zijn niet meer dan 174 km van hun objectief doch ze worden afgeremd door de moeilijkheden op de hellingen van de Kimbili. De regio is sterk bergachtig en de weg dorst kruist een diepe kloof met talrijke bochten. De rebellen doen er een bepaalde tijd over om de controle te nemen over de hellingen en het ANC haakt af vanaf 100 km tot aan Matala. De Congolese soldaten houden halt om te

bivakkeren terwijl een Europese specialist de brug over de Lubimbe doet springen.

Als “verantwoordelijke voor oorlogsoperaties” op het terrein reserveerde generaal Olenga het bevel over de aanval op Bukavu, waar hij vòòr de onafhankelijkheid geleefd heeft, voor zich. In 1959 is hij tot twee maanden dwangarbeid veroordeeld wegens diefstal en heeft die straf uitgezeten in de gevangenis van de hoofdstad van de Kivu-provincie. Na zijn bevrijding heeft de Eerste Minister Lumumba hem financieel inspecteur van de provincie benoemd van het MNC/L!



Op donderdag 12 augustus 1964 spreekt generaal Olenga de jonge rekruten van het volksleger, verzameld in het kamp Ketele om de operatie Bukavu te versterken, toe. In de roes van de zekerheid op een gemakkelijke buit, stijgen de door de tovenaars gedoopte Simba in de opgeëiste vrachtwagens. Ze zijn gestationeerd voor het Militair kamp. Eén der vrachtwagens vervoert het militair orkest van de 3<sup>de</sup> Groepering APL. Elk voertuig is gemarkeerd met het opschrift “Ops Bukavu”.

Deze kolonne met versterkingen verlaat de rebellenhoofdstad op 13 augustus 1964 in een sfeer van euforisch gejubel. Het lang konvooi rijdt naar Kivu met officiële voertuigen bezet door generaal Olenga, zijn ordonnansofficier en de officieren van zijn Hoofdkwartier. De Simba worden vergezeld door een opleggervoertuig een voertuig –half aanhangwagen– toebehorend aan de Stanor



brouwerij die is geladen met bakken bier voor het “goed gevoel” van de troepen.

Het offensief zal aanvagen van uit Kindu over de baan van Shabunda want de nieuwe baan die leidt van Stanleystad naar Bukavu over Walikale is verboden voor de Simba. Een gouvernementele militie, opgericht in meerdere dorpen van de Wanyangagemeenschap door de Belgische kolonisten Victor Van Bocholt en Louis Dessy heeft de wapens opgenomen om aan de rebellen te weerstaan. De Wanyangatovenars zijn sterker dan die van de Simba. De mannen van Olenga hebben zware verliezen geleden en ze vrezen de Walikalestrijders als de pest want die snijden de testikels van de gevangenen af om er fetisjen van te maken. De militie van Victor Van Bocholt en Louis Dessy houdt de brug van Walikale, en de boorden van de Lowa met enkele Congolese soldaten van het ANC, stevig in handen. Ze worden regelmatig bevoorrad met munitie vanuit Bukavu.

Louis Dessy heeft goede redenen om tegen de rebellen te zijn daar hij geen nieuws heeft over zijn twee in Simbagebied geïsoleerde broers. Voor zijn vertrek uit Stanleystad heeft Nicolas Olenga het bevel over de plaats toevertrouwd aan zijn adjunct kolonel Opepe.

Terwijl doet de toekomstige Nationale Defensieminister Gaston Soumialot een triomfale ronde in het zuiden van de Maniema alvorens via Kindu naar Stanleystad te reizen. Hij maakt een erg opgemerkt bezoek aan zijn geboortedorp Samba. De bevolking van Kindu wacht ongeduldig op de “grote held van de nationale bevrijding” die per jeep langs de baan van

Kasongo toekomt uit Albertstad. In Kibombo eist Soumialot een trein van de “Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains” (CFL) op waar hij instijgt met zijn escorte en zijn voertuig. Het spoorwegkonvooi vertrekt op 13 augustus om 11.30 uur. Elk station van de Spoorweg van de Grote Meren kondigt per diensttelefoon zijn doorgang in Kindu aan. De trein van de CFL maakt een triomfantelijke intocht in het station van Kindu, gelegen op de linkeroever van de Lualaba. De bevolking heeft zich verzameld in een atmosfeer van algemene feestvreugde. De Simba van het volksleger defileert al zingend en verwoed schreeuwend “Maï Mulele”. (Pierre Mulele wordt beschouwd als de erfgenaam van Patrice Lumumba, hetgeen niet het geval is bij Gaston Soumialot). De Kongola slaan op hun Tamtam, groepen Bakwa-luntudansers, Koba de Wasimbadansers en nationalistische vrouwen



**Defensieminister Soumialot en een lijfwacht**

bewegen op ritme. Leden van de Songestam spelen op hun xylofoon en kanovaarders splijten het water van de Lualaba met hun zwiepende roeispanen. De trein rijdt het station van Kindu binnen om 15.55 uur en de veel belovende man toont zich aan het venster van een wagon onder het applaus van de menigte, terwijl de Simba, opgesteld aan beide zijden van de sporen, hun wapens in de lucht ledigen.

Gaston Soumialot wordt verwelkomt door een afvaardiging geleid door majoor Makuburi en deze wordt uitgenodigd plaats te nemen in de eredraagstoel, geleverd door chef Kalisibe. De draagstoel, getorst door vier Simba, richt zich naar het nationaal monument voor de held Patrice Lumumba. Deze wordt gevolgd door een lange stoet van officiële voertuigen en met rebellen van het garnizoen geladen vrachtwagens. De stoet houdt halt voor het monument en zijne excellentie, genaamd "Kifakio" (schoonmaak) knielt als respect voor de held van de nationale onafhankelijkheid.

Elke belangrijke plaats "bevrijd" door het CNL beschikt over een monument ter ere van Patrice Lumumba en men maakt er methodisch de vijanden van het volk af. De rebellenchefs hebben een grote verering voor de Volksrepubliek China. Ze verklaren regelmatig dat de Chinese communisten miljoenen personen hebben gedood en dat dit de reden is waarom ze geslaagd zijn. "We moeten hun voorbeeld volgen" zeggen ze. Na de inname van Kindu werden bijna 800 functionarissen en Congolese personaliteiten geëxecuteerd voor het monument voor Lumumba als vijanden van het volk, waaronder de familie van kolonel Kabwenga-Benezeth van het ANC. Na deze halte doorschrijdt de stoet, geleid door Gaston Soumialot in de draagstoel, de stad in de richting van de Afrikaanse cité "Lumumba" waar hij wordt ontvangen door chef Kalisibe

met een onbeschrijflijk enthousiasme. Diezelfde avond organiseert de provinciale voorzitter van de revolutionaire regering Charles Malembe een cocktail in de residentie ter gelegenheid van de doortocht van de eervolle vrijheidsstrijder Gaston Soumialot.

Om 10.30 uur, op 14 augustus, houdt de kolonne met versterkingen van generaal Olenga halte op de rechteroever van de Lualaba in front van Kindu. Olenga steekt de rivier over met het veer en krijgt een enthousiaste ontvangst. Na de toekomstige minister Soumialot gefeliciteerd te hebben eist hij bij de mijnmaatschappijen en transportfirma's van Kindu vrachtwagens, bestelwagens en bijkomende voertuigen op. Ze worden eveneens gemarkeerd met het opschrift "Ops Bukavu".

De commandant van het APL begeeft zich vervolgens naar de tovenares Mama Marie Onema om haar voorspellingen te aanhoren



die het hem zullen mogelijk maken zijn strijders op te zwepen. Hij krijgt een "super Dawa" die bij zijn soldaten een respectvolle angst inboezemt. Deze fetisj wordt gekweld en bewoond door geesten. De tovenares heeft enkele magische passen uitgevoerd en enkele kabbalistische formules



## MISLUKING IN BUKAVU

uitgesproken en deze vertoning is schrikwekkend geworden in zover dat enkel haar opvatting de dood kan veroorzaken. De verantwoordelijke voor de operaties op het terrein heeft een schikking moeten treffen i.v.m. de prijs van deze Dawa, geacht om hem de overwinning te bezorgen. Marie Onema eiste een sterke prijs. Het tarief van de Dawa wijzigt afhankelijk van de graad. Deze voor de officieren is hoger dan die voor de eenvoudige Simba.



De commandant van het APL stelt de in Kindu verzamelde troepen voor aan Gaston Soumialot, bestemd om de kolonne van de "Ops Bukavu" te versterken. Deze passeren de revue en wonen daarna het defilé bij van de met rebellenrekruten geladen vrachtwagens.

Een tweede kolonne wordt gevormd voor de "Ops Luluabourg" ten gevolge van een vraag voor versterkingen, doch deze is niet zo

belangrijk.

Lodja en Lusambo bevinden zich in handen van de rebellen doch kolonel Masiala, commandant van de 1<sup>ste</sup> Groepering ANC is erin geslaagd de vordering van de Simba te stoppen. De mannen van Olenga ondervinden eveneens moeilijkheden de verbinding te maken met het verzet van Pierre Mulele in de Kwilu omdat er, stammen hen vijandig gezind zijn, namelijk in de regio Ilebo.

Terwijl speelt het militair orkest, uit Stanley stad gehaald, krijgshaftige muziek. Een deel van de voertuigen steekt de Lualaba per vlot over en voegt zich bij de kolonne die zich op de rechteroever bevindt. Soumialot houdt een toespraak voor de bevolking van Kindu die hem een bruisende vreugde ten tonele brengt. Hij geeft nadien het woord aan generaal Olenga die in een hem eigen stijl verklaart : *"Volgens de echte zin van jullie gesprekken en gezangen stel ik vast dat het jullie aan slaap ontbreekt. Daarom vraag ik dat alle Simba, die actief waren in de strijd, me volgen naar het Hoofdkwartier, we hebben onder ons elkaar wat te vertellen. Ik vraag aan de bevolking van het leger niet te willen bevelen en van er geen contact mee met te nemen (?). Zoals ik jullie gezegd heb vóór mijn vertrek naar Stanley stad, dat ik naar Stanley stad zou gaan en er onmiddellijk spreken (hij wou spreken over zijn overwinning van 5 augustus op het ANC), ik zeg jullie dat ik naar Bukavu ga en kort nadien zullen jullie er mij horen."*

Nicolas Olenga neemt zijn Simba apart om hen te prikkelen. Hij verzekert hen de overwinning te behalen dank zij de voorspellingen van de tovenares Mama Marie Onema. De opperbevelhebber Olenga maakt aan het Ministerie van Informatie in Stanley stad een verklaring over, te verspreiden door Radio Uhuru. Hij kondigt aan dat hij op 15 augustus in Bukavu, bevrijd door het Volks Bevrijdingsleger, zal binnenkomen.

## MISLUKING IN BUKAVU

Hij zal zijn overwinning aankondigen met de microfoon van Radio Bukavu. Hij zal het eetmaal nuttigen met zijn Staf in het restaurant Bodega, gevestigd op de Avenue Royale met zicht op het Kivu meer. Het is een erg gekende zaak die de kelders van het Royal Résidence hotel bezet.

De toekomstige overwinnaar voorziet in Bukavu een groot overwinningsdefilé.

Olenga geeft het vertreksignaal en de kolonne begeeft zich op weg naar zijn objectief. De logistiek van de rebellen is zeer summier, ze vervoeren voeding, munitie en POL bevoorrading (benzine, olie en

innemen daar ze geïnvesteerd is en zwak verdedigd schijnt. Generaal Olenga heeft aanhangers ter plaatse waaronder sympathisanten van lumumbisten. Hij weet langs zijn spionnen dat veel Congolese soldaten opgesteld zijn in de Ruzizi vallei om de Simba van Louis Bidalira te bestrijden.

Alles is klaar om het groot offensief te ontketenen tegen het regeringsleger dat Bukavu verdedigt. Olenga hoopt Gaston Soumialot, minister van Defensie, als overwinnaar in de hoofdstad van Kivu, bevrijd door zijn leger, te kunnen ontvangen.

Een politieke commissaris is belast met de



smeermiddelen) in beperkte hoeveelheid doch ze hebben geen pechhulp. Wanneer een voertuig in panne valt wordt het aan de rand van de weg achtergelaten. Hun gezondheidsdienst is niet veel meer waard en de gewonden worden toevertrouwd aan de tovenaars. De munitieverkwisting is enorm en de automatische wapens worden niet onderhouden en verslijten snel.

De opperbevelhebber is ervan overtuigd dat het APL de stad Bukavu gemakkelijk zal

Bashi bevolking te laten aansluiten bij de zaak van het CNL. De rebellen weten dat het aansluiten van deze stam de sleutel is van de overwinning. Op politiek vlak zijn de Bashi gegroepeerd in negen soevereine koninkrijken, elk geregeerd door een Mwami. De belangrijkste is Mwami Kabare waarvan de politieke commissaris de steun wil verkrijgen, doch deze grote chef schaart zich aan de kant van de



ordestrijdkrachten en zijn strijders jagen op de indringers. De Bushi, territorium van de Bashi ten westen van Bukavu, ontsnappen aan de Simba. Dat zal één van de redenen zijn van de mislukking van generaal Olenga omdat de Bashi niet geloven in de Dawa van de rebellen.



### Nederlaag van Olenga

In Bukavu is het "Armée Nationale Congolaise" in staat van alarm. Kolonel Mulamba, commandant van de operaties van het ANC "Ops Kivu" heeft zich geïnstalleerd samen met zijn raadgever majoor Diericks op het HK gevestigd op het Nya Moma schiereiland, bijgenaamd "la Botte". Leonard Mulamba kan rekenen op twee leden van de technische bijstand voor problemen van kwartiermeester en transmissie... Het zijn de enige militaire Belgen aanwezig in Kivu, daar de Belgische bemanning van de FATAC bevel heeft gekregen naar Baka terug te keren met de Douglas DC-3. Majoor Diericks beraadt Mulamba en adjudant Urbain verzekert de telefoonverbinding met de Staf in Leopoldstad.

De brug over de Lujimbi in Nzibira werd vernietigd met explosieven door een expert in dynamiet, gezonden door een mijnbouwbedrijf, en de plaats wordt onder bewaking van Congolese soldaten gesteld. Behalve de vernietiging van wegenbruggen op de baan van Shabunda heeft het ANC een defensieve stelling ingericht aan het kruispunt van Burhale, op 62 km van Bukavu. De soldaten verdedigen de baan van Kasongo en de Congolese parachutisten van Lt Songabele zijn opgesteld op het kruispunt van Nya Ngezi, dicht bij Bukavu. Ze worden geholpen door de Bashi die hen informeren over vijandelijke infiltraties. De provinciale minister van Binnenlandse Zaken Boji laat door radio Bukavu een persbericht verspreiden waarin aan alle vreemdelingen

gevraagd wordt zich te bewapenen om de Kivu te verdedigen. Enkele kolonials stellen zich vrijwilliger om het ANC te helpen waaronder André Dejardin, Guy Moreau en Eugène Cornet die de bruggen op de baan van Shabunda saboteren ten zuidwesten van Kivu. Hun bedoeling is de vordering van het APL te vertragen. De kolonials Victor Van Bocholt en Louis Dessy verdedigen de baan van Walikale met het ANC en vermijden infiltraties van de rebellen langs deze baan.

Kolonel Mulamba en majoor Diericks nemen de op de vijand ontvangen informatie door te samen met de kolonels Dodds en Rattan, Amerikaanse militaire raadgevers. De agent van de CIA Martin Bergin, op post op de Amerikaanse ambassade in Bujumbura stuurt een alarmerend verslag naar de "Chief of Station" in Leopoldstad. Twee North American T-28D Trojan vliegtuigen hebben op 13 augustus hun basis in Kamembe om het ANC te ondersteunen. Cubaanse piloten, op observatievlucht naar Kingulube, ontdekken op de baan een kolonne vijandelijke voertuigen. De voertuigen zijn bedekt met bladeren van palmbomen op raad van de tovenaars van het



APL. Ze vallen hen aan met raketten en machinegeweren.

Ondanks de "magische bescherming" worden enkele vrachtwagens vernield. De ANC soldaten die de baan van Shabunda naar Nzibira verdedigen nemen de vluchten de Simba verwezenlijken een voorlopige brug over de Lujimbi. Ze



**Gaston Soumialot, leider van de Congolese rebellen**

Bukavu bevinden doch worden aangevallen door de T-28D. Een groot gedeelte van de leden van de vijfde rebellenkolonne wordt opgejaagd in de heuvels door de strijders van de chefferie van Ngweshe die er bijna 300 met lansen en machetes van doden. De Bashi beschouwen hen als indringers en maken geen gevangenen.

De Congolese parachutisten, opgesteld in Nya Ngezi, nemen een bende gedroegerde rebellen gevangen overdag op 14 augustus. Deze Simba onthullen het bestaan van een plan om de stad te bezetten met 800 partizanen vanuit de Ruzizi gestuurd door Louis Bidalira. Er wordt een alarmerend verslag naar het hoofdkwartier te Leopoldstad gezonden.

overschrijden de rivier om zich bij hun medeplichtigen te voegen die zich reeds in

— Word vervolgd ... —



## ERRATUM TTO 202



**Page / Bladzijde 37 : « IN MEMORIAM - Tableau d'Honneur des militaires morts en opération ou en mission / Eretabel van de militairen overleden in operatie of opdracht »**

- OMMEGANG 1964-1965 : « Frans ALLAEYS » (au lieu de / i.p.v. "Fernand")
- RWANDA 1994 : « Bruno BASSINNE » (au lieu de / i.p.v. de "BRASSINE")

## ERRATUM TTO 203

**Page / Bladzijde 5 : « Agenda 2025 des / van de Compagnons Ommegang »**

- Lundi 7/04/2025 ~ Colonne du Congrès Bruxelles : « Journée Vétérans » (au lieu de / i.p.v. "Raad van Bestuur")
- 10/11/2025 - L'Oasis/Q. / K. Housiau Peutie - Grand Conseil / Grote Raad : « Lundi / Maandag » (au lieu de / i.p.v. "Mardi / Dinsdag")

**Page / Bladzijde 40 : « Boutique Ommegang / Ommegangsboetiek »**

- Pin's VÉTÉRAN / VETERAAN : « + 5,00 € port » (au lieu de / i.p.v. "3,00")

*Compagnon Freddy Vander Linden  
Redacteur Tam Tam Ommegang*





Geacht lid,

Zoals elk jaar organiseert onze vereniging zijn BBQ op zaterdag 21 juni 2025 in het Kwartier Majoor Housiau, Martelarenstraat, 181, te Peutie.



meester terzake zal ons volgend menu voorbereiden :

12.00 uur : Aperitief  
13.00 uur : BBQ  
14.30 uur : Nagerecht en koffie

Spies van Scampi gemarineerd in Madras curry •  
Spies van Kip au ras el-hanout • Boerenworst  
• Medaillon van Spiring gemarineerd met  
Provençaalse kruiden • Mini biefstuk •  
Gevogeltechipolata • Gebraden Chorizo  
(worst)

Vergezeld door de koolhydraten van het  
ogenblik, seizoensalades en rauwkost

Buffet met minipatisserie

Slechts  
PP 40€

Waters, soda's, bieren, wijnen,  
enz. worden bediend aan de  
BAR tegen "dranktickets" aan  
2.00 € ter plaatse verkocht.

## 9<sup>de</sup> BBQ OMMEGANG ~ L'OASIS ~ Peutie, 21/06/2025

Betaling en opsturen van het Formulier VOOR dinsdag 17 juni 2025 aan Compagnon Didier WILLAERT  
Didier.Willaert@Outlook.fr, of Kerselarengaard 53 ~ 7850 EDINGEN

Ik ondergetekende : ..... (NAAM en voornaam),

woonachtig : ....., zal deel nemen

aan de BBQ Ommegang. Ik zal vergezeld zijn door (aantal) ..... perso(o)n(en).

Naam en voornaam van de begeleidende personen : .....

Ik wens mijn voertuig te parkeren in het Kwartier ; merk : ..... plaatnummer : .....

Ik stort op de bankrekening IBAN : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) van de "Compagnons van de Ommegang" te 1160 BRUSSEL,  
de som van :

..... x 40,00 € = ..... €

Eventuele giften : ..... €



Datum : .....

Handtekening : .....

TOTAAL = ..... €, en ik vermeld als mededeling : "BBQ" en de naam.





Cher membre,

Notre association organise, comme chaque année, son BBQ qui se déroulera le samedi 21 juin 2025 au Quartier Major Housiau à Peutie, Martelarenstraat 181.



maître en la matière nous y préparera le menu suivant :

12.00 Hr : Apéritif  
13.00 Hr : BBQ  
14.30 Hr : Dessert — Café

Brochette de Scampi marinés au curry de Madras

- Brochette de Poulet au ras el-hanout ●
- Saucisse de campagne ● Médaillon de Spiring mariné aux herbes de Provence ●
- Mini steak de Bœuf ● Chipolata de volaille ●
- Chorizo à cuire (saucisse)

-----

Accompagnement de féculents du moment et de salades et crudités de saison

-----

Buffet de mini-pâtisseries

Seulement **40€** PP:

Eaux, sodas, bières, vins, etc. servis au BAR contre tickets « Boisson » de 2,00 € vendus sur place.

## 9<sup>e</sup> BBQ OMMEGANG ~ L'OASIS ~ Peutie, 21/06/2025

Paiement à effectuer et Formulaire à renvoyer **AVANT le mardi 17 juin 2025** au Compagnon Didier WILLAERT  
Didier.Willaert@Outlook.fr, ou Clos des Cerisiers 53 ~ 7850 ENGHEN

Je soussigné : ..... (NOM et prénom),

habitant : .....

participerai au BBQ Ommegang. Je serai accompagné de (nombre) ..... personne(s).

Nom et prénom des accompagnants : .....

Je désire garer ma voiture dans le Quartier ; marque : ..... n° de plaque : .....

Je verse au compte bancaire IBAN : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) des « Compagnons de l'Ommegang » à 1160 BRUXELLES,

la somme de :

... x 40,00 € = ..... €

Don éventuel : ..... €

**! Votre inscription ne sera effective qu'après versement sur notre compte**

Date : .....

Signature : .....

TOTAL = ..... €, et je mentionne dans la communication : « BBQ » et le nom.



BBQ du 21 juin 2025 — Formulaire d'inscription



Vertaling: Compagnon Norbert DE LOECKER

## Mislukking van de operatie

Dank zij een radio-ontvanger kon majoor Hoare het Radiostation Johannesburg ontvangen dat mededeelde dat het NC de stad bezette. Hij bemerkte geen enkel vliegtuig op de landingsbaan en verloor alle hoop om bevoorrading te verkrijgen.

Op 28 augustus, rond 16.00 uur, ging het commando te Rutuku tijdens de nacht aan boord in twee boten en in twee bij Congolese vissers opgeëiste prauwen om een nieuwe ontscheping te proberen dicht bij het vliegveld. Ze naderden op 3 km ten zuiden van de Filtisaf en Lt Bridge, ex-commando van de "Royal Marines", werd met zijn sectie op verkenning gestuurd. Hij naderde het strand dicht bij de Lubuyu rivier terwijl hij nabij de Lugumba rivier, dicht bij het vliegveld, diende te stranden. Hij stuurde het overeen gekomen sein en de andere secties van het commando gingen rond 02.00 uur in de morgen aan land. Mike Hoare belastte Siegfried Müller om de ontschepingsplaats met vijf man te verdedigen en ging naar het noorden op verkenning.

Na een twintig minuten lange mars keerde hij terug naar zijn vertrekpunt daar hij het vliegveld niet gevonden had. Ze zakten dan verder naar het zuiden af met de sectie van Lt Müller op kop, om de 500 meter halt houdend om te luisteren en de omgeving te observeren.

## Echec de l'opération

Grâce à un récepteur radio, le major Hoare put capter la station de Radio Johannesburg qui annonçait que l'ANC occupait la ville. Il n'aperçut aucun avion sur la piste d'atterrissage et il perdit tout espoir d'obtenir du ravitaillement.

Le 28 août, vers 16h00, le commando embarqua à Rutuku dans la nuit dans deux bateaux et dans deux pirogues réquisitionnées à des pêcheurs congolais pour tenter un nouveau débarquement près de l'aérodrome. Ils s'approchèrent à 3 km au sud de la Filtisaf et le Lt Bridge, ancien commando des Royal Marines, fut envoyé en reconnaissance avec sa section. Il aborda la plage près de la rivière Lubuyu, alors qu'il aurait dû accoster près de la rivière Lugumba, plus proche de l'aéroport. Il envoya le signal convenu et les autres sections du commando accostèrent vers 2h00 du matin. Mike Hoare chargea Siegfried Mueller d'assurer la défense du point de débarquement avec cinq hommes et s'éloigna vers le nord en reconnaissance.

Après une longue marche de vingt minutes, il revint à son point de départ, car il n'avait pas trouvé l'aérodrome. Ils descendirent alors vers le sud avec la section du Lt Mueller en tête, s'arrêtant tout les 500 mètres pour écouter et observer les environs.



Rond 03.00 uur naderden ze een gebouw van de textielmaatschappij Filtisaf dat bezet lek te zijn daar ze stemmen hoorden. Het was de kliniek die het rebellen-Hoofdkwartier, dicht bij de vlieghaven, huisvestte. Terwijl de sectie van Lt Müller het gebouw naderden gaf een schildwacht alarm en de opgewonden rebellen schreeuwden vanop een balkon "Maï Mulele, Maï Mulele" en begonnen te schieten.

Deze Simba hadden zich talrijk verzameld in hun HK om gedoopt te worden door een befaamde tovenaars die hen onoverwinnelijk moest maken. Ze waren gedrogeerd en vielen aan als krankzinnigen al brullend : "Maï Mulele, Maï Mulele".

Majoor Hoare gaf het bevel tot terugtocht daar ze dreigden overrompeld te worden. Lt Bridge was gekwetst door een kogel in zijn schouder en een slag van een knuppel op de arm terwijl de sectie van Siegfried Müller drie man had verloren waarvan één gekwetste, op de rand van de weg achter gelaten. De prauwen waren met hun lading verdwenen en onder zwaar vuur sprongen Mike Hoare met sergeant Grant en zeven huurlingen in één van de M2 boten terwijl de luitenant Bridge en Müller met de rest van het commando in allerijl in de andere boot sprongen. Ze volgden, gescheiden van elkaar, al roeiend met alle macht een gescheiden weg.

Bij dageraad werden ze door een storm gescheiden en majoor Hoare ging aan land te Malembe om er op de andere groep te wachten. Ze kregen hetzelfde warm onthaal en na een vruchteloze poging begaf majoor Hoare zich naar de Missie in Mpala waar hij als eerste toekwam. Hij liet zich bij de Katangezen erkennen om elk misverstand te vermijden, en ging dan

Vers 3h00, ils s'approchèrent d'un bâtiment de la société textile Filtisaf qui semblait occupé car ils entendaient des voix. C'était la clinique qui abritait le Quartier Général rebelle proche de l'aéroport. Alors que la section du Lt Mueller s'approchait du bâtiment, une sentinelle ennemie donna l'alerte et des rebelles surexcités crièrent d'un balcon « Maï Mulele, Maï Mulele » et se mirent à tirer.

Ces Simba s'étaient rassemblés en nombre à leur QG pour recevoir le baptême d'un sorcier réputé qui devait les rendre invincibles. Ils étaient drogués et attaquaient comme des forcenés en hurlant sans arrêt « Maï Mulele, Maï Mulele ».

Le major Hoare donna l'ordre de retraite, car ils risquaient d'être submergés. Le Lt Bridge était blessé d'une balle à l'épaule et d'un coup de casse-tête sur le bras, tandis que la section de Siegfried Mueller avait perdu trois hommes dont un blessé abandonné au bord du chemin. Les piroguiers avaient disparu avec leur embarcation et Mike Hoare embarqua sous un feu nourri dans un des bateaux M2 avec le sergent Grant et sept mercenaires, tandis que les lieutenants Bridge et Mueller embarquaient en catastrophe avec le reste du commando dans l'autre bateau. Ils firent route séparément en pagayant à toutes rames vers Rutuku.

À l'aube, ils furent séparés par une tempête et le major Hoare accosta à Malembe pour attendre l'autre embarcation. Ils reçurent le même accueil chaleureux et après une vaine attente, le major Hoare se dirigea vers la mission de Mpala où il fut le premier à arriver. Il se fit reconnaître par les Katangais pour éviter toute



naar Kamipini in afwachting van een vliegtuig voor Albertstad.

Terwijl kwam luitenant Müller toe in Malembe en vertrok nadien met zijn mannen, met de hulp van Congolese vissers die hen in hun prauwen meenamen.

Op 1 september, te 20.00 uur werden ze op de Missie van Mpala onthaald en de volgende morgen bracht een motorboot hen naar Boudewijnstad waar de paters missionarissen hen warm onthaalden.

Lt Bridge werd door een dokter verzorgd en de overlevenden werden naar Kamipini gevoerd om door een C-47 naar Baka geëvacueerd te worden. De luchtraids, de pogingen tot ontschepen en het binnenvallen met twee jeeps met huurlingen zaaiden onrust bij de Simba die ondanks hun "Dawa" talrijke verliezen hadden geleden.

Op 29 augustus, rond 08.30 uur, verzamelde een majoor van de rebellen Simba rond Nestler en Kohler, twee gedode Duitse huurlingen. Het doel was hen de superioriteit te tonen van het volksleger. De Europeanen van de Filtisaf werden verplicht dit "jachtafereel" van de rebellen te bewonderen. Ze waren omringd door woedende gekken die "Maï Mulele, Maï Mulele" brulden en dansend hun wapens zwaaiden. De Simba wilden hen fusilleren doch hun leven werd gered door de tussenkomst van Idelphonse Masengho, commandant van de militaire operaties van het APL in Katanga.

méprise, puis il se rendit à Kamipini en attente d'un avion pour Albertville.

Pendant ce temps, le lieutenant Mueller rejoignait Malembe, puis il repartit avec ses hommes en direction de Mpala avec l'aide de pêcheurs congolais qui les prirent dans leurs pirogues.

Ils furent accueillis le 1<sup>er</sup> septembre à 20h00 à la mission de Mpala et le lendemain, un canot à moteur les transporta à Baudouinville où les pères missionnaires leur firent un bon accueil.

Le Lt Bridge fut soigné par un médecin et les rescapés furent transportés vers Kamipini pour être évacués en C-47 vers Baka. Les raids aériens, les tentatives de débarquement et l'intrusion de deux jeeps chargées de mercenaires semèrent l'inquiétude chez les Simba qui avaient subi de nombreuses pertes malgré leur « Dawa ».

Le 29 août vers 8h30, un major rebelle rassembla les Simba autour de Nestler et Kohler, deux mercenaires allemands tués. Le but était de leur démontrer la supériorité de l'armée populaire. Les Européens de la Filtisaf furent forcés d'admirer le « tableau de

chasse » des rebelles. Ils étaient entourés de fous furieux qui hurlaient « Maï Mulele, Maï Mulele » en dansant et en brandissant leurs armes. Les Simba avaient l'intention de les fusiller,

mais ils eurent la vie sauve grâce à l'intervention d'Idelphonse Masengho, le chef des opérations militaires de l'APL au Katanga.





De Pers vereeuwigde de rebellenmajoor, poserend naast de lijken van de huurlingen in zijn kledij van commando, met het geweer en de gerecupereerde botten van één van de Duitsers.

La Presse immortalisa le major rebelle posant à côté des cadavres de mercenaires dans sa tenue de commando avec le fusil et les bottes récupérés sur l'un des Allemands.

### Redding van de Europeanen

De tweemotorige B-26K kwamen in de morgen van de 29ste augustus terug toe in Albertstad om de aanval van LtKol Kakudji te steunen. De kolonne van Congolezen en Katangezen, vertrokken langs de baan vanuit Niemba was gestopt op 5 km van het objectief om te bivakkeren. Ze kwam rond 09.30 uur toe aan de rand van Albertstad en deelde zich op in twee groepen. Een deel van de soldaten volgde de directe weg die de Lukuga overstak langs de grote brug voor spoor en baan, doch ze stootten op een tiental gedrogeerde rebellen die hen aanvielen in opeenvolgende golven en zonder ophouden "Maï Mulele, Maï Mulele" brulden. Ondanks hun "Dawa" werden ze neergemaaid door het vuur van de pantserauto en lieten een honderdtal doden op het terrein achter.

Rond 14.00 uur overschreden de mannen van LtKol Kakudji de brug en trokken de stad in. Ze bezetten het hospitaal en de gekwetste rebellen daar werden geliquideerd. De meerderheid van de commandanten van de rebellen waren gevlucht vanaf het begin van de gevechten maar de Simba die niet hadden

### Sauvetage des Européens

Les bimoteurs B-26K revinrent à Albertville dans la matinée du 29 août pour appuyer l'attaque du LtCol Kakudji. La colonne de Congolais et de Katangais, partie de Niemba par la route, s'était arrêtée à 5 km de l'objectif pour bivouaquer. Elle arriva vers 9h30 aux abords d'Albertville et se sépara en deux groupes. Une partie des soldats suivit la route directe qui traversait la Lukuga sur le



grand pont rail-route, mais ils se heurtèrent à des dizaines de rebelles drogués qui attaquèrent en vagues successives en hurlant sans arrêt « Maï Mulele, Maï Mulele ». Malgré leur Dawa, ils furent fauchés par les tirs de l'auto blindée et laissèrent une centaine de morts sur le terrain.

Vers 14h00, les hommes du LtCol Kakudji franchirent le pont et entrèrent dans la ville. Ils occupèrent l'hôpital et tous les rebelles blessés qui l'occupaient furent liquidés. La majorité des chefs de la rébellion s'était enfuie dès le début des combats, mais les Simba qui n'avaient pu fuir furent systématiquement

kunnen vluchten werden systematisch uitgeschakeld. Het aantal doden schommelde rond de 400 met inbegrip van de, gedurende de laatste dagen van augustus bij het APL onder dwang gerekruteerde mannen, gedoopt door de tovenaars. De soldaten zuiverden de Europese handelswijk dicht bij de Kalemie rivier, alsook het kwartier Kindu-Kabalo waar één van de tovenaars die de Simba doopten werd neergeschoten. Zijn lijk werd ten toon gesteld en de bevolking werd door de soldaten opgetrommeld die hen zegden: "Kom kijken naar de onkwetsbare man". Het ANC hield wraak op de Simba die zich onoverwinnelijk waanden.

Ondertussen, trok een andere kolonne van het ANC, bevolen door LtKol Bangala naar de stad. De soldaten van LtKol Kakudji bezetten de gebouwen van de textielmaatschappij Filtisaf en bevrijdden acht en twintig Europeanen, opgesloten in drie huizen dicht bij de luchthaven. Een vijftigtal Simba werden gedood. Het vliegplein werd gezuiverd van de hindernissen en de soldaten vonden de Italiaanse huurling terug, achter gelaten door Mike Hoare. Deze gekwetste had zich 5 km ver in de savanne terug getrokken om aan de Simba te ontsnappen. Hij was door de soldaten van het ANC aanzien als een Chinees van Soumialot en met klappen in het gezicht ondervraagd maar hij slaagde erin te zich bewijzen als een militair van het ANC en men voerde hem af naar het hospitaal. De lichamen van de Duitse huurlingen Nestler en Kohler werden eveneens terug gevonden en ter plaatse begraven.

éliminés. Le nombre de tués se chiffrait à 400, y compris les recrues engagées de force dans l'APL durant les derniers jours du mois d'août et baptisées par les sorciers. Les soldats nettoyèrent le quartier commercial européen situé près de la rivière Kalemie et le quartier Kindu-Kabalo où un des sorciers qui baptisaient les Simba fut abattu. Son corps fut exposé et la population fut rameutée par les soldats qui leur disaient : « Venez voir l'homme invulnérable ». L'ANC tenait sa revanche sur les Simba qu'elle croyait invincibles.

Pendant ce temps, l'autre colonne de l'ANC commandée par le LtCol Bangala se dirigeait vers la ville. Les soldats du LtCol Kakudji occupèrent les bâtiments de la société textile Filtisaf et libéraient vingt-huit Européens, enfermés dans trois maisons proches de l'aérodrome. Une cinquantaine de Simba avaient été tués. La plaine d'aviation était débarrassée de ses obstacles et



les soldats retrouvèrent le mercenaire italien Ragazzi abandonné par Mike Hoare. Ce blessé s'était traîné à cinq km dans la savane pour échapper aux Simba. Il fut pris pour un Chinois de Soumialot par les soldats de l'ANC et interrogé à coups de gifles, mais il réussit à prouver sa qualité de militaire de l'ANC et on l'évacua vers l'hôpital. Les corps des mercenaires allemands Nestler et Kohler furent également retrouvés et enterrés sur place.



Terwijl vluchtten de “dappere” soldaten van het APL, de staart tussen de benen, naar de elektrische centrale van Bendera. Ondanks de dreigingen van Gaston Soumialot hadden de Simba de tijd niet om de honderd vijf en dertig Europeanen, die veilig en gezond waren, te vermoorden. Enkel twee Europese missionarissen werden enkele dagen voordien vermoord. Pater Van der Bruggen vertelde zijn redders dat de missionarissen door de Simba werden gemarteld. Meerdere onder hen dankten hun leven aan dokter Beynet van het OMS die hen in het hospitaal had laten opnemen.

Een verkenningsvliegtuig meldde talrijke prauwen, vol met Congolezen, die Albertstad verlieten. LtKol Bangala drong met zijn bataljon de stad binnen in de loop van de namiddag. Hij werd voorafgegaan door luitenant Latinis en zijn huurlingen die de weerstandsnesten op de baan naar Kapona hadden verminderd. De bevolking juichte het ANC toe daar de periode van de rebellenregering was gekarakteriseerd door een totale anarchie en de systematische uitschakeling van meerdere functionarissen.

Pendant ce temps, les vaillants soldats de l'APL s'enfuyaient à toutes jambes vers la centrale électrique de Bendera. Malgré les menaces de Gaston Soumialot, les Simba n'avaient pas eu le temps de massacrer les cent trente-cinq Européens qui étaient sains et saufs. Seuls deux missionnaires européens avaient été massacrés quelques jours auparavant. Le Père Van der Bruggen raconta à ses sauveteurs que les missionnaires avaient été torturés par les Simba. Plusieurs d'entre eux devaient leur vie au docteur Beynet de l'OMS qui les avait fait hospitaliser.

Un avion en vol de reconnaissance signala de nombreuses pirogues remplies de Congolais qui abandonnaient Albertville. Le LtCol Bangala pénétra avec son bataillon dans la ville au cours de l'après-midi. Il était précédé par le lieutenant Latinis et ses hommes qui avaient réduit les points de résistance sur la route de Kapona avec ses mercenaires. La population acclama l'ANC, car la période du gouvernement rebelle s'était caractérisée par l'anarchie la plus totale et l'extermination systématique de plusieurs fonctionnaires.

**LtKol Alphonse Bangala en lid van de FATaC in Albertstad na de overwinning van september 1964 (foto Feuillen)**



**LtCol Alphonse Bangala et un membre de la FATaC à Albertville après la victoire de septembre 1964 (photo Feuillen)**

Twee dagen na de inname van Albertstad verliet Louis de Gonzague Bobozo een Cessna 310, opgeëist bij Air Brousse en werd hij met militaire eer onthaald. LtKol Kakudji bracht verslag uit aan de commandant van de 4de Gpg/ANC die hem feliciteerde waarna generaal Bobozo de revue afnam van de Congolese troepen in aanwezigheid van LtKol De Cock die geland was, zodra de landingsbaan open gesteld was voor verkeer, met de C-47 gepiloteerd door adjudant Karlowski.

Twee B-26K patrouilleerden rond de luchthaven waar de tweemotorige toestellen van de FATaC versterkingen en bevoorrading aan land brachten. De commandant van de 4<sup>de</sup> Gpg/ANC was erg onder de indruk van de vernietigende kracht van deze toestellen wanneer hij de haven bezocht en weigerde hen naar Baka te laten terug keren.

Mike Hoare begaf zich ook met sergeant Grant naar Albertstad om zich aan generaal Bobozo voor te stellen. Zijn verrassingsraid was mislukt maar hij had begrepen dat het ANC erin geslaagd was Albertstad in te nemen. Hij betaalde zijn hotelrekening met bloed besmeurde biljetten, buit gemaakt op de gedode Simba en hij ging vervolgens naar Baka met een C-47 van de FATaC om het 5<sup>de</sup> Zuid-Afrikaanse commandobataljon te vormen met de nieuwe rekruten. Na een kort onderzoek beschuldigde hij luitenant een moordenaar te zijn door zijn mannen in een slecht georganiseerde raid mee in te sleuren. Zich door bepaalde huurlingen bedreigd te voelen keerde hij naar Leopoldstad terug waar hij bescherming vond in de Engelse Ambassade.

Deux jours après la prise d'Albertville, Louis de Gonzague Bobozo débarqua d'un Cessna 310 réquisitionné à Air Brousse et il fut accueilli avec les honneurs militaires. Le LtCol Kakudji fit son rapport au chef du 4<sup>e</sup> Gpt/ANC qui le félicita, puis le général Bobozo passa les troupes congolaises en revue en présence du LtCol De Cock qui s'était posé dès l'ouverture

de la piste au trafic avec le C-47 piloté par l'adjudant Karlowski.

Deux B-26K patrouillaient autour de l'aérodrome où des bimoteurs de la FATaC déposaient des renforts et du

ravitaillement. Le commandant du 4<sup>e</sup> Gpt/ANC fut fortement impressionné par la puissance destructrice de ces avions lorsqu'il visita le port et il refusa de les laisser retourner à Baka.

Mike Hoare rejoignit également Albertville avec le sergent Grant pour se présenter au général Bobozo. Son raid surprise avait échoué, mais il avait appris que l'ANC avait réussi à capturer Albertville. Il paya sa note d'hôtel avec les billets tachés de sang qui avaient été récupérés sur les Simba tués et il rejoignit ensuite Baka en C-47 de la FATaC pour former le 5<sup>e</sup> bataillon commando sud-africain avec de nouvelles recrues. Après une brève enquête, il accusa le lieutenant McIntosh d'être un assassin pour avoir entraîné ses hommes dans un raid mal organisé. Se sentant menacé par certains mercenaires, McIntosh rejoignit Léopoldville et trouva refuge à l'ambassade d'Angleterre.



**Gen Bobozo geniet van de overwinning van Eustache Kakudji en Alphonse Bangala in Albertstad**

**Gen Bobozo savoure la victoire d'Eustache Kakudji et d'Alphonse Bangala à Albertville**



Op 02 september begaf adjudant Karlowski zich met zijn C-47 naar het vliegveld van Pepa om er achterkwartieren van koeien in te laden die kwamen van de veebedrijven van de Marungu. Ze waren bestemd voor de bevoorrading van de overwinnaars van Albertstad. Adjudant Karlowski vloog vervolgens naar Elisabethstad met zeventien Europese agenten van de Filtisaf, uit de handen van de Simba gered.

Een weinig na de inname van de stad besloot LtKol Bangala zich met het vliegtuig naar Elisabethstad te begeven daar hij een ventilatorriem nodig had voor één van zijn vrachtwagens. In werkelijkheid was dit een drogreden om even wat rust op te zoeken ver van het front. Lt Latinis en zijn mannen verbleven een tijd in Kamipini, onder gebracht door Daniël Demaeght die infiltratie van Simba, op de vlucht op zijn domein, vreesde.

Te Stanleyville vernam Nicolas Olenga het nieuws van de val van Albertstad langs de radio en hij ontstak in woede tegen de Amerikanen en hun "knechten".

Op 05 september werd het personeel van het US-consulaat, te samen met andere westerse gegijzelden, opgesloten in de centrale gevangenis.

— EINDE —

**Na "Watch Chain" zal Mike Hoare de leiding nemen over de training van het 5e Commando in Baka**

Le 2 septembre, l'adjudant Karlowski se rendit avec son C-47 à la plaine d'aviation de Pepa pour y embarquer des quartiers de bœuf provenant des élevages des Marungu. Ils étaient destinés au ravitaillement des vainqueurs d'Albertville. L'adjudant Karlowski se rendit ensuite à Élisabethville avec dix-sept agents européens de la Filtisaf sauvés des mains des Simba.

Peu après la capture de la ville, le LtCol Bangala décida de se rendre en avion à Élisabethville, car il avait besoin d'une courroie de ventilateur pour un de ses camions. En réalité, c'était un prétexte pour chercher un peu de tranquillité loin du front. Le Lt Latinis et ses hommes demeurèrent quelques temps à Kamipini, hébergés par Daniel Demaeght qui craignait l'infiltration de Simba en fuite dans son domaine.

À Stanleyville Nicolas Olenga apprit la nouvelle de la chute d'Albertville par radio et il fut pris de fureur contre les Américains et leurs « valets ».

Le 5 septembre, le personnel du consulat US fut enfermé avec d'autres otages occidentaux à la prison centrale.

— FIN —

**Après « Watch Chain », Mike Hoare s'occupera de la formation du 5ième Commando à Baka**







# Compagnons Ommegang

## - Agenda 2025 -



Lundi	<b>7/04/2025<sup>2</sup></b>	Colonne du Congrès Bruxelles	<b>Journée Vétérans</b>
Maandag		Congreszuil Brussel	Veteranendag
Jeudi	<b>8/05/2025<sup>2</sup></b>	Colonne du Congrès Bruxelles	Commémoration Fin WW2
Donderdag		Congreszuil Brussel	Herdenking Einde WW2
Mardi	<b>13/05/2025</b>	L'Oasis/Q. Housiau Peutie	Grand Conseil
Dinsdag		L'Oasis/K. Housiau Peutie	Grote Raad
Mardi	<b>27/05/2025<sup>1</sup></b>	Club Prince Albert Bruxelles	Assemblée Générale
Dinsdag		Prins Albert Club Brussel	Algemene Vergadering
±	<b>10/06/2025</b>	L'Oasis/Q. Housiau Peutie	Expédition TTO 205
		L'Oasis/K. Housiau Peutie	Expeditie TTO 205
Samedi	<b>21/06/2025<sup>1</sup></b>	L'Oasis/Q. Housiau Peutie	BBQ Ommegang
Zaterdag		L'Oasis/K. Housiau Peutie	
<b>Vendredi</b>	<b>27/06/2025</b>	<b>Base aérienne Coxyde</b>	<b>Cérémonie HélicoCrash '65</b>
<b>Vrijdag</b>		<b>Vliegbasis Koksijde</b>	<b>Plechtigheid HelikoCrash '65</b>
Samedi	<b>12/07/2025<sup>2</sup></b>	Whitehall Londres	Cérémonie Cénotaphe
Zaterdag		Whitehall Londen	Cenotaaf plechtigheid
Lundi	<b>21/07/2025<sup>2</sup></b>	Place des Palais Bruxelles	Défilé Fête Nationale
Maandag		Paleizenplein Brussel	Nationale Feestdag defilé
Mardi	<b>19/08/2025</b>	Club Prince Albert Bruxelles	Grand Conseil
Dinsdag		Prins Albert Club Brussel	Grote Raad
±	<b>10/09/2025</b>	L'Oasis/Q. Housiau Peutie	Expédition TTO 206
		L'Oasis/K. Housiau Peutie	Expeditie TTO 206
Jeudi	<b>18/09/2025<sup>2</sup></b>	Square Riga Schaerbeek	Cérémonie Tabora
Donderdag		Rigasquare Schaarbeek	Tabora plechtigheid
<b>Lundi</b>	<b>10/11/2025</b>	L'Oasis/Q. Housiau Peutie	Grand Conseil
<b>Maandag</b>		L'Oasis/K. Housiau Peutie	Grote Raad
Mardi	<b>11/11/2025<sup>2</sup></b>	Colonne du Congrès Bruxelles	Armistice 1918
Dinsdag		Congreszuil Brussel	Wapenstilstand 1918
Samedi	<b>15/11/2025<sup>2</sup></b>	Cathédrale SS.M&G Bruxelles	Te Deum Fête du Roi
Zaterdag		S-M&S-G Kathedraal Brussel	Te Deum Koningsdag
Lundi	<b>24/11/2025<sup>1</sup></b>	Club Prince Albert Bruxelles	Journée des Retrouvailles
Maandag		Prins Albert Club Brussel	Dag van het Weerzien
±	<b>10/12/2025</b>	L'Oasis/Q. Housiau Peutie	Expédition TTO 207
		L'Oasis/K. Housiau Peutie	Expeditie TTO 207

**1** Inscription avec formulaires spécifiques

**2** Vous souhaitez participer ? Envoyer le nom de l'activité, ainsi que vos nom, prénom, adresse, n° de carte d'identité et n° national au Compagnon Président.

**1** Inschrijving met specifieke formulieren

**2** Wenst je deel te nemen? Meldt de naam van de activiteit alsook jouw naam, voornaam, adres, nr identiteitskaart en rijksregisternummer aan de Compagnon-Voorzitter.



## DE KOREAANSE OORLOG (vervolgd)

België dat aan zijn derde regering toe is in minder dan een jaar tijd, beslist om positief te antwoorden op het verzoek. De regering vraagt aan het parlement om een wet te stemmen die het statuut van het vrijwilligerskorps moet regelen. Op 29 augustus wordt een oproep gelanceerd in de pers waarin wordt verduidelijkt dat men hoofdzakelijk op zoek is naar commando's en parachutisten. Er wordt eveneens een overeenkomst gesloten met Luxemburg dat 50 militairen zal integreren in het Belgische bataljon. De regering verklaart nog dat "het er niet om gaat om onze beste medeburgers uit te sturen om te vechten in een ver land maar om actief deel te nemen aan acties tegen het geweld."

Enkele dagen na de oproep stelt het volledige beroepskader van het regiment paracommando zich kandidaat voor het vrijwilligerskorps voor Korea. Dit verplicht de Minister van Landsverdediging ertoe om een limiet in te voeren voor beroepsmilitairen die zich willen engageren zodat dit niet ten koste gaat van de bezettingstroepen in Duitsland. De regering is er, net als de meerderheid van de Europese landen, van overtuigd dat de oorlog in Korea slechts een afleiding is voor een invasie van Europa door de Sovjet-Unie. Er werden bovendien ongeveer 1.300 aanvragen ingediend om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps.

## LA GUERRE DE CORÉE (suite)

La Belgique, qui en est à son troisième gouvernement en moins d'un an décide, enfin, d'y répondre favorablement. Le Gouvernement demande au Parlement le vote d'une loi afin de fixer les statuts du Corps de Volontaires qui sera envoyé. Le 29 août, un appel est lancé dans toute la presse, précisant que l'on recherche principalement des commandos et des parachutistes. Dans la foulée, un accord est conclu avec le Luxembourg qui intégrera 50 militaires dans le bataillon belge. Le Gouvernement déclare encore qu'il ne s'agit pas d'envoyer nos meilleurs concitoyens se battre vers un pays lointain pour une cause étrangère mais de participer activement et librement aux actions contre la violence.

Quelques jours après la publication de l'appel, le cadre au complet des régiments paras et commandos se porte volontaire pour le Corps de Corée, ce qui oblige le ministre de la Défense Nationale à fixer une limite au nombre de militaires de carrière qui voudraient s'engager, ceci afin de ne pas affaiblir les forces d'occupation en Allemagne. Tant le Gouvernement que la majorité des pays européens restent convaincus que la Guerre de Corée n'est qu'une diversion devant mener à l'invasion de l'Europe par l'URSS. Par ailleurs, environ 1.300 demandes de participation sont enregistrées.



**BELGIË besluit een KORPS TE STUREN....**

Heden 31 augustus – Hierbij de uittreksels uit het betoog, gisterenavond uitgesproken voor de micro van het N.I.R., door M. Pholien, Eerste minister P.S.C. : “De oorlog, uitgebroken enkele maanden geleden in Korea, heeft een illusie gedood, deze dat een conflict tussen volkeren noodzakelijk zou moeten het voorwerp uitmaken van een vredevolle en vriendelijke reglementering.

Met het verdrag van Brussel, in maart 1948 ondertekend en met het Atlantisch verdrag, op 4 april 1949 ondertekend; hebben wij ons verbonden om onze krachten te koppelen aan deze van Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, het Groot Hertogdom Luxemburg, de Verenigde Staten en van Canada om de democratische principes, de burgerlijke en individuele vrijheden, de constitutionele tradities en de wetten te verdedigen die het gemeenschappelijk patrimonium uitmaken van de vrije volkeren.

...

Op grond van deze verbintenissen heeft de ministerraad beslist een expeditiekorps naar Korea te zenden, uitsluitend samengesteld uit vrijwilligers.

Voor België bestaat het er niet in om de beste van zijn zonen uit te sturen voor een voor ons vreemde zaak, doch wel om zijn wil te tonen daadwerkelijk te willen deelnemen aan de inspanning van de vrije volkeren en te tonen dat het zich verzet niet enkel door woorden maar door daden aan het gebruik van geweld in de wereld.”

## La Belgique décide d'envoyer un corps expéditionnaire sur le champ de bataille

Ce 31 août. - Voici des extraits du discours prononcé hier soir devant le micro de l'I.N.R. par M. Pholien, Premier ministre P.S.C. : « La guerre qui a éclaté il y a quelques mois en Corée a tué une illusion, celle qu'un conflit entre les peuples devrait nécessairement faire l'objet d'un règlement pacifique et amiable.

Par le traité de Bruxelles, signé en mars 1948, par le traité de l'Atlantique, signé le 4 avril 1949, nous nous sommes engagés à unir nos forces à celles de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, des Etats-Unis et du Canada en vue de défendre les principes démocratiques, les libertés civiques et individuelles, les traditions constitutionnelles et les lois qui forment le patrimoine commun de ces peuples libres.

En vertu de ces engagements, le conseil des ministres a décidé d'envoyer en Corée un corps expéditionnaire constitué uniquement de volontaires.

Il ne s'agit pas pour la Belgique d'envoyer au loin les meilleurs de ses fils pour une cause qui nous serait étrangère, mais bien de marquer sa volonté de participer efficacement à l'effort des peuples libres et de montrer qu'elle entend s'opposer non seulement par des paroles, mais par des actes, à l'emploi de la force dans le monde. »



Le lieutenant-colonel Crabay, commandant du corps expéditionnaire belge en partance pour la Corée.



## 1229 indienstnemingen

Brussel, 2 september (Belga) – Het aantal aanvragen tot dienstneming voor Korea bereikte zaterdagmorgen de 1229 t.t.z.: 13 beroepsofficieren, 26 reserveofficieren, 5 beroepsonderofficieren, 108 reserveonderofficieren, 12 beroepskorporaals en -soldaten, 899 reservekorporaals en -soldaten, 2 dienstplichtigen en 164 onvolledige aanvragen.

*Luitenant-kolonel Crahay, commandant van het Belgisch expeditiekorps, klaar om naar Korea te vertrekken.*

De ex-minister Moreau de Melen heeft zich ook opgegeven als vrijwilliger voor Korea. Hier in uniform terwijl de voorzitter van het F.N.I., omringd door de ministers Pholien en Spaak, hem als afscheidsgeschenk een "ereklaren" overhandigt.

**1 229 engagements**  
*Bruxelles, ce 2 septembre (Belga). - Le nombre de demandes d'engagement pour la Corée atteignait, samedi matin, 1 229,*

*soit 13 officiers de l'active, 26 officiers de réserve, 5 sous-officiers de l'active, 108 sous-officiers de réserve, 12 caporaux et soldats de l'active, 899 caporaux et soldats de réserve, 2 miliciens sous les armes et 164 demandes incomplètes.*



*L'ancien ministre Moreau de Melen s'est lui aussi engagé comme volontaire pour la Corée. Le voici en uniforme alors que le président de la F.N.I., entouré des ministres Pholien et Spaak, lui remet un « clairon d'honneur » en guise de cadeau de départ.*

## INCHEON

Op het terrein zijn 50.000 Amerikaanse militairen betrokken bij de gevechten om de Noord-Koreaanse troepen terug te dringen. Het Amerikaanse leger forceert een ommekeer door een landing bij Incheon waar ze de bevoorradingslijnen van het Noord-Koreaanse leger aanvallen. Dankzij het goede voorbereidende werk van de luchtmacht en de marine verliezen er slechts 20 GI's het leven

## INCHON

Sur le terrain, 50.000 militaires américains sont à pied d'œuvre pour repousser les troupes nord-coréennes. L'armée américaine effectue un coup de force en débarquant à Inchon, attaquant les lignes de réapprovisionnement de l'armée nord-coréenne. Grâce au travail préparatoire de l'aviation et de la marine, seul

bij de landing en de verovering van de stad Incheon.

De communistische troepen die vechten rond Pusan krijgen het moeilijk. Hun bevoorradingslijnen zijn afgesneden en de tijd is tegen hen. Wanneer ze het nieuws vernemen over de landing bij Incheon trekken ze zich terug naar het noorden.

**Invasie van Incheon, 4 LST's (Landing Ship, Tank) laden mannen en uitrusting uit op het strand.**



**Invasion d'Inchon, 4 LST (Landing Ship, Tank) déchargent hommes et équipements sur la plage.**

20 GI's perdront la vie pendant le débarquement et la prise de la ville d'Inchon.

Les troupes communistes qui se battent autour du réduit de Pusan s'essouffent. Leurs lignes de ravitaillement sont coupées. Le temps joue contre eux. Continuant de se battre sans relâche, ils abandonnent le combat dès qu'ils apprennent le débarquement d'Inchon et se replient vers le nord.

## "De rode vloed is teruggedrongen"

Deze actie laat de troepen die nog steeds ingesloten zijn bij Pusan toe om een tegenaanval te lanceren. In twee dagen landen er 40.000 *mariniers* die het vliegveld van Kimpo bezetten en van daaruit een luchtbrug opzetten met Japan. Het Amerikaanse Congres stemt de McCarran Act die de Amerikaanse communistische partij buiten de wet stelt.

Eind september ontmoeten de vanuit het zuiden oprukkende Amerikaanse troepen de troepen die geland zijn te Incheon. In de nasleep hiervan beslist generaal Mac Arthur met de steun van president Truman om de 38<sup>ste</sup> breedtegraad over te steken en Noord-Korea te veroveren.

Begin oktober, terwijl de eerste vrijwilligers aankomen in Leopoldsborg, bevindt het leger van de VN zich al 80 km ten noorden van de 38<sup>ste</sup> breedtegraad. Nu is het tijd om de moeilijke keuze te maken. Moet men deze 38<sup>ste</sup> breedtegraad oversteken of dient men de acties van de VN-troepen te staken. Uiteindelijk geeft de Veiligheidsraad zijn

## « La marée rouge est repoussée »

Cette action permet aux troupes alliées, toujours enfermées dans le réduit de Pusan, de lancer une contre-attaque. En deux jours, la marine débarque 40.000 *marines* qui occupent l'aérodrome de Kimpo, mettant en place un pont aérien vers le Japon. Le Congrès américain vote la McCarran Act, visant à mettre hors-la-loi le parti communiste américain.

Fin septembre, les forces combattantes américaines parties du sud du pays font leur jonction avec les troupes débarquées à Incheon. Dans la foulée, le général Mac Arthur décide de franchir le 38<sup>ème</sup> parallèle et de conquérir la Corée du Nord avec l'autorisation du Président Truman.

Début octobre, alors qu'en Belgique les premiers volontaires arrivent à Bourg-Léopold, l'armée de l'ONU se trouve déjà à 80 kilomètres au nord du 38<sup>ème</sup> parallèle. L'heure des choix difficiles a sonné. Faut-il franchir cette ligne ou arrêter l'action des troupes de l'ONU ? Finalement, le Conseil de Sécurité



goedkeuring aan het offensief denkend dat dit kan dienen om een wapenstilstand op te leggen. Daarnaast droomt het Koreaanse volk ervan om hun lot in eigen handen te nemen.

René Bert is 21 wanneer hij beslist om zich kandidaat te stellen voor Korea: *'Wanneer de oproep werd gelanceerd om vrijwilligers te sturen, beslisten mijn beste vriend, René Coulon, en ikzelf samen om ons kandidaat te stellen. Ikzelf heb me vooral kandidaat gesteld vanwege de Amerikanen. Zonder te weten waar België lag, in elk geval voor de meesten onder hen, waren ze naar hier gekomen om ons te bevrijden. Gezien mijn leeftijd toen en het feit dat ik geen familiale lasten had behalve mijn moeder die weduwe was sinds 1932 en die ik nooit de waarheid heb verteld over mijn betrokkenheid, vond ik dat ik het de Amerikanen verschuldigd was.*

*Als ik het me nog goed herinner, werden we half september opgeroepen voor Marche-Les-Dames waar we een tiental dagen hebben doorgebracht. Het was vooral een fysieke herconditionering. We realiseerden ons zeer vlug dat heel wat kaderpersoneel afkomstig was uit de reserve voor wie het niet eenvoudig was om het ritme te hernemen. Wij daarentegen waren 20 jaar en hadden net 15 maanden dienst achter de rug. Voor ons was het geen probleem.*

*Op 2 oktober zijn zij die overbleven, vertrokken naar Leopoldsburg*

donne son autorisation pour cette contre-offensive, pensant que cela pourra servir à imposer un armistice. De plus, le peuple coréen rêve de prendre son destin en main.

René Bert a 21 ans quand il décide de se porter candidat pour la Corée : *« Lorsque l'appel est lancé pour l'envoi de volontaires, mon meilleur ami, Raymond Coulon et moi décidons, ensemble, de nous porter candidats. Moi j'ai surtout voulu partir par rapport aux Américains. Sans savoir où se trouvait la Belgique, en tous cas pour bon nombre d'entre eux, ils sont venus nous libérer. Compte tenu de mon âge à l'époque et n'ayant pas de charges familiales précises à part ma mère, veuve depuis 1932, à qui je n'ai jamais dit la vérité sur mon engagement, j'ai cru que je leur devais bien cela.*

*Nous avons été convoqués à Marche-les-Dames vers la mi-septembre si je me souviens bien et nous y avons passé une dizaine de jours. C'était avant tout une remise en condition physique. Très vite, nous nous sommes aperçus qu'il y avait pas mal de personnes du cadre de réserve pour qui il n'était pas évident de reprendre le rythme. Nous, nous avions 20 ans et nous sortions de 15 mois de service, donc nous n'avions pas de problèmes.*

*Le 2 octobre, ceux qui restaient sont partis pour Bourg-Léopold et*



**Monument van de  
Koreavrijwilligers te  
Leopoldsburg**

**Monument des  
volontaires de Corée à  
Bourg-Léopold**



waar het 1<sup>ste</sup> bataljon uiteindelijk werd opgericht."

Wat René betreft, is het vooral uit eerbetoon aan de Amerikaanse soldaten die reeds tweemaal naar Europa kwamen om ons te bevrijden. Voor Gaëtan De Buck is er een andere motivatie die er hem toe brengt om de oproep te beantwoorden: "Ik reageerde op deze oproep omdat ik mijn land wilde dienen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ik te jong om in de weerstand te gaan, maar ook omdat ik wilde reageren tegen deze aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea zonder geldige reden.

Toen de Verenigde Naties hadden besloten om troepen te zenden en België een bataljon zou sturen, zei ik tegen mezelf dat ik me zou opgeven voor het bataljon."

Terwijl Europa, uit angst voor een globalisering van het conflict, de defensiebudgetten verhoogt en de legerdienst op 24 maanden brengt, mobiliseert China, die de terugtrekking eist van de UNO-troepen achter de 38<sup>ste</sup> breedtegraad, zijn leger. Deze steekt de Yalu, een rivier tussen Mantsjoerije en Noord-Korea, over medio oktober. Daar wacht het, stil verscholen in de heuvels, zijn tijd af.

Op het eind van de maand

wordt de Noord-Koreaanse hoofdstad, Pyongyang, bezet door de troepen van generaal McArthur die optimistisch verkondigt dat de oorlog beëindigd zal zijn voor het einde van het jaar. Op 24 oktober beveelt hij zijn troepen om op te rukken naar de Yalu rivier.

c'est là que le 1<sup>er</sup> Bataillon s'est enfin constitué ».

Si, pour René, c'est surtout pour rendre hommage aux soldats américains venus libérer deux fois l'Europe, pour Gaëtan De Buck, c'est une autre motivation qui le pousse à répondre à l'appel : « J'ai répondu à cet appel parce que je voulais servir mon pays. Durant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais trop jeune pour faire de la Résistance, mais aussi parce qu'il fallait réagir face à cette attaque de la Corée du Nord sur celle du Sud sans raisons valables, tout simplement pour que la Corée du Sud devienne communiste.

L'ONU ayant décidé de l'envoi de troupes et la Belgique de l'envoi d'un Bataillon, je me suis dit que j'allais m'engager au Bataillon ».

Alors que l'Europe, craignant une mondialisation du conflit, augmente les budgets de la défense et que nombre de pays portent la durée du service militaire à 24 mois, la Chine, qui exige le retrait des troupes de l'ONU au-delà du 38<sup>ème</sup> parallèle, mobilise son

armée. Celle-ci passe le Yalu, rivière située entre la Mandchourie et la Corée du Nord, à la mi-octobre. Silencieusement cachée dans les collines, elle attend son heure.

À la fin du mois,

la capitale nord-coréenne, Pyongyang, est occupée par les troupes du général Mac Arthur qui annonce, avec optimisme, que la guerre sera terminée pour la fin de l'année. Le 24 octobre, le général ordonne à ses troupes de marcher sur le fleuve Yalu.



**Chinese troepen steken de Yalu over (1950.10.14)**

**Forces chinoises traversant le Yalu (1950.10.14)**

## DE CHINESE TEGENAANVAL

Het is dan dat het Chinese leger in de aanval gaat, gesteund door Sovjetvliegtuigen van het type MiG-15. Vanwege de toestroom van Chinese troepen dienen de UNO-troepen zich snel terug te trekken. De hoop op een snelle beëindiging van de oorlog stort in op het ritme van de Chinese aanvallen. In België heeft de regering beslist dat het transport van de troepen zal gebeuren met de Kamina. Verschillende persberichten verschijnen aangaande de training van de vrijwilligers enerzijds en het gegeven dat bijna twee derde van de Belgische bevolking de interventie in Korea steunt anderzijds. Met een Koninklijk Besluit wordt door de regering een vaandel toegekend aan het vrijwilligerskorps voor Korea. Deze vlag wordt door Prins Boudewijn op 8 november te Leopoldsburg overhandigd aan het bataljon dat op 11 november defileert in Brussel.

Op het einde van november lanceren de Chinezen een massale aanval en duwen ze de Amerikanen terug tot de 38<sup>ste</sup> breedtegraad. Nadat ze een opening ontdekken tussen het 7<sup>de</sup> en 10<sup>de</sup> Amerikaanse leger infiltreren ze tussen de lijnen. De geallieerde troepen lijden zware verliezen en het Amerikaanse 7<sup>de</sup> leger dreigt omsingeld te worden. Het moraal van de UNO-troepen bereikt een dieptepunt.

## LA CONTRE-ATTAQUE CHINOISE

C'est alors que l'armée chinoise passe à l'attaque, aidée par des avions soviétiques MiG-15. Très vite, devant l'afflux des troupes chinoises, les troupes onusiennes doivent reculer. L'espoir d'une fin de guerre rapide s'effondre au rythme des assauts chinois. En Belgique, le gouvernement décide que le

transport des troupes se fera avec le Kamina. Plusieurs articles paraissent faisant état, d'une part, de l'entraînement des volontaires et révélant d'autre part que près des deux tiers de la population approuve

l'intervention en Corée. Un Arrêté royal pris par le Gouvernement attribue un drapeau au Corps de Volontaires de Corée. Ce drapeau est remis, le 8 novembre, par le Prince Baudouin, à Bourg-Léopold, au bataillon qui défile à Bruxelles le 11.

À la fin du mois de novembre, les troupes chinoises lancent une attaque massive et repoussent les Américains vers le 38<sup>ème</sup> parallèle. Ayant découvert une brèche entre la VII<sup>ème</sup> et la X<sup>ème</sup> armée américaine, elles s'infiltrèrent entre les lignes. Les troupes alliées subissent de lourdes pertes et la VII<sup>ème</sup> armée US manque d'être encerclée. Le moral des troupes de l'ONU est au plus bas.







Retrouvailles  
26/11/2024  
Weerziens





